

Nogmaals de merklap van de familie Van Isselt

In het HKE-blad, 21^e jaargang nr. 2 (1999) stond een artikel over de familie Van Isselt in Eemnes.

Bij het artikel was een foto afgedrukt van een merklap uit 1856 die nog steeds in het bezit is van de familie Van Isselt.

Op de lap stonden diverse lettercombinaties waarvan we er indertijd slechts enkele konden ontcijferen.

Eén van de combinaties die we niet konden ontcijferen was NDG.

We kregen een tip van Gijs Hilhorst (Wakkerendijk 64) die ons vertelde dat met NDG werd bedoeld.:

Naatje de Graaf. Dat was een vrouw die indertijd naailessen gaf in Eemnes. Bij Gijs in de familie is ook nog een merklap met de lettercombinatie NDG.

Toen ik nazocht wie Naatje de Graaf was, vond ik als haar persoonlijke gegevens:

Johanna Maria de Graaf

geboren Eemnes 18-04-1825

dochter van **Jan de Graaf** en

Agatha Taling

En toen werden me meteen twee andere lettercombinaties duidelijk:

JDG = Jan de Graaf

AT = Agatha Taling

En daarmee waren alle raadselen van de merklap opgelost.

Nu kunnen we ook alles aan elkaar knopen. De merklap is in 1856 vervaardigd door **Nelletje van Isselt** (1843-1873), op de merklap NVI boven de tekst Anno 1856.

Ze was de dochter van schoenmaker **Willem van Isselt** (1802-1866), op de merklap WVI (bovenaan) en van **Grietje van 't Klooster** (1802-1888) op de merklap GVK.

Het gezin van Willem van Isselt woonde op Wakkerendijk 202/204.

Aan de overkant van de weg, pal voor het Dikke Torentje stond toen een woning met daarin een kleermakerij. Daar woonden in de 19^e eeuw kleermaker **Jan de Graaf** (1780-1848), op de merklap JDG (linksonder) en zijn vrouw **Agatha Taling** (1780-1864), op de merklap AT (rechtsonder). Hun dochter was **Naatje de Graaf** (geboren 1825), op de merklap NDG. Naatje werd naaister van beroep en ze moet Nelletje van Isselt naailes hebben gegeven. Als overburen waren de contacten natuurlijk snel gelegd. Vier jaar na het vervaar-



digen van de merklap trouwde naaister Naatje de Graaf met een broer van Nelletje van Isselt, namelijk de kleermaker **Jacob van Isselt** (1833-1903).

Op deze wijze is het verhaal achter de merklap van de familie Van Isselt weer boven water gekomen. Misschien zijn er nog wel meer lezers die thuis of in de familie een merklap hebben.

Als u meer kunt vertellen over de achtergronden van Eemnesser merklappen of als u er meer over wilt weten, dan kunt u contact opnemen met

*Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
035-538 9849.*