

Heel bekend is hij daarnaast nog,
Door zijn sociaal gevoel,
Kan hij andere mensen helpen,
Dan doet hij een hele boel.
Zieke mensen gratis rijden,
Prijs hem niet, dan wordt hij boos,
Maar vanavond mag hij wel eens;
Hulp in nood, da's onze Goos!!

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Eemnesser Koeien Trofee 1999

Op 18 juni werden in een bomvolle Hilt drie genomineerde "individuele personen" op het podium gevraagd, om met belangstellenden te horen wie van hen de prijs zou krijgen. Als woordvoerder van het Comité Eemnesser Koeien Trofee lichtte Wim van Tol toe waarom zij waren voorgedragen. Henk van Hees was de winnaar en kreeg de eervolle onderscheiding. Doorslaggevend voor de verkiezing van Henk was een reeks zeer uiteenlopende activiteiten gedurende meer dan 25 jaar, die blijk geven van een grote sociale betrokkenheid, openheid van optreden en begrip en tolerantie voor iedereen. Behalve op de Historische Kring, hadden zijn activiteiten in Eemnes onder andere betrekking op Sint Nicolaas, thuisfront voor Pater van Wegen, Vietnamese bootvluchtelingen, Deo et Arti, Poolse kinderen, leken pastoraat en play-back shows in De Hilt.

Geheel in de stijl van Henk, kwam hij direct na de uitreiking met een verrassing voor het Comité en de zaal: hij droeg een door hem geschreven lofdicht op de Eemnesser koe voor, met een knipoog naar de politiek.



Henk van Hees heeft hier de Eemnesser Koeien Trofee ontvangen (op de voorgrond) en draagt zijn "Loflied op de Eemnesser Koe" voor. Op de foto staan verder vlnr: de woordvoerder van het Comité Wim van Tol, de Wethouder die de uitreiking deed mw. A.Grothauzen-Robeers en de andere twee voor de trofee genomineerde personen Bert Snel (Werkgroep Pax Christi) en Evert Veldhuizen (SV Eemnes).

Loflied op de Eemnesser Koe

O, lekker stuk!
Omringd door al je vrienden,
vereeuwigd in het steen,
zo ben je nu te vinden
op Eemnesser grond!
Keihard maar artistiek
markeer je twee rotonden

naast het Vierkante Bos;
weldra ook omgevormd
tot weer een massa steen!

Daar was mijn speelterrein
toen ik een jochie was:
Vierkante Bos met wei en sloten,
omringd door korenvelden;
daartussen liep jij rond.

Je bent er nu verdreven!
Je staat er als symbool
voor al het goede leven!
Vruchtbaarheid en welvaart
heb jij ons steeds gegeven
met hopen stront en stank gepaard!
Het was ons om het even.
Jij hoorde er echt bij!

Gelukkig loop je nog te pronken
in onze, o zo mooie polder,
ver weg van steen en van het ronken!
Wees maar gerust, o lekker stuk,
die polder blijft van jou!

We houden echt van jou:
van je fraaie koeienlijf,
de nuchtere blik in je ogen,
je stevige poten in de klei,
zo helemaal zonder tierelantijnen!

Blijf zelfstandig en sterk!
Hou die BEL-buren goed in de gaten.
Ze motten je niet,
zelfs niet op een rotonde!

Sta dus pal voor je Eemnesser stek!
Voordat je het weet,
hangt er een BEL om je nek!

Willy, Rob, Rinus, Wim en Rob:
wees zuinig op de Eemnesser Koeien Trofee;
jullie doen er geweldig werk mee!
BRAVO!
Een driewerf BOE!

Korte geschiedenis van het geslacht Riggeling in Eemnes

Sinds 1881 woont de familie Riggeling in Eemnes. Het is een van oorsprong Nederlands-Hervormde familie, waarvan de mannen in Eemnes enkele generaties actief waren als huisschilder. Momenteel is er nog één Riggeling in Eemnes woonachtig.

Voor zover de voorgeschiedenis van deze familie is onderzocht, valt alleen te stellen, dat ze afkomstig is uit de provincie Zuid-Holland. De oudste vermeldingen gaan terug naar Zevenhoven.

Dit overzicht begint met:

- I. **Joost Hendrik Riggeling**
Geboren 1803
Overleden Uithoorn 05-11-1847
trouwt Neeltje Fuik
geboren 1805

Joost moet gewoond hebben in Zevenhoven. Hij is overleden in Uithoorn. Van beroep was hij smidsknecht. Uit zijn huwelijk