

de Eemnesser Kerkstraat uit 1914.

De levensbeschrijvingen zijn gemiddeld vier pagina's lang en voorzien van een foto. De personen zijn afkomstig uit alle Eemlandse gemeenten en leefden in de periode van de afgelopen duizend jaar. De meesten echter komen uit de 19e en 20e eeuw.

Uit Eemnes worden beschreven:

- Frans Pen (1775-1841)  
burgemeester van Baarn en notaris
- Teus Stoutenburg (1876-1969)  
boer en o.a. gemeenteraadslid in Eemnes
- Willem van IJken (1843-1882)  
beurtschipper in Eemnes

Het is een boek met veel afwisseling en het leest makkelijk. Op een bijzondere manier kom je toch veel te weten over de geschiedenis van onze streek.

Het boek is het eerste deel uit een serie van twee. Volgend jaar verschijnt deel twee. Het is een uitgave van de Stichting Publicaties Oud-Utrecht.

De boeken zijn te koop in de Eemnesser Oudheidkamer en kosten 25 gulden.

Loterijclub "Beatrix" bestaat 60 jaar  
Exclusief Eemnesser Herengezelschap

Naast onze Koningin Beatrix viert ook de Eemnesser Loterijclub "Beatrix" dit jaar haar 60e verjaardag! Voorwaar een goede reden om hier even stil te staan bij het jubileum van dit illustere gezelschap.

Loterijclubs bestaan al heel lang. Ook in Eemnes. In de 256- HKE



Jacob Frantsen (1911-1984)

Oprichter van Loterijclub "Beatrix" Eemnes. Hij was 46 jaar lang bestuurslid; eerst als secretaris later als voorzitter

Eemnesser gemeentegids voor het jaar 1940 vinden we er zelfs vier in onze gemeente. Het betreft dan de volgende culbs:

1. Loterijclub "Onze Beproeving"  
opgericht 2 november 1929 - 27 leden  
voorzitter: J.H. Luijf  
secretaris: J. Heek, Wakkerendijk 3  
penningmeester: T.van Wijk
2. Onderlinge Loterijclub  
opgericht 1912 - 15 leden  
voorzitter: J. Elders  
secretaris: Chr. Nagel, Wakkerendijk 220  
penningmeester: H.A. van Hees
3. Loterijclub "Nooit Gedacht"  
opgericht 1924 - 15 leden

clublokaal: Café "Eemland"  
voorzitter: G. Dop  
secretaris: H. Eggenkamp, Wakkerendijk 84  
penningmeester W. Scherpenzeel

4. Loterijclub "Beatrix"  
opgericht 31-01-1938 - 15 leden  
voorzitter: H. van Hamersveld  
secretaris: J. Frantsen, Kerkstraat 15  
penningmeester: W. van Hees

Een loterijclub werkt als volgt:  
de leden betalen jaarlijks een vast geldbedrag aan contributie.  
Van dat geld koopt de penningmeester maandelijks een bepaald  
aantal loten in de Staatsloterij. En dan wachten de leden met  
spanning af of er een prijs op valt.

Loterijclub "Beatrix" functioneert dus al 60 jaar in Eemnes. Zo'n



Henk van Hamersveld (1914-1989)  
Oprichter van Loterijclub "Beatrix" Eemnes en gedurende 49 jaar bestuurslid; eerst  
als voorzitter en later als penningmeester

club is alleen al interessant als je ziet welke gewoontes en regels er gehanteerd worden. Zo kunnen alleen mannen lid zijn. Als er een lid overlijdt of bedankt voor het lidmaatschap, wordt er eerst gekeken of een familielid de opengevallen plaats kan innemen. Is dat niet het geval dan wordt er verder rondgekeken in Eemnes naar een goede vervanger.

Uit de historie van de Loterijclub "Beatrix".

De club is opgericht op 31 januari 1938 in de kapperswinkel van Jan van Hees op Wakkerendijk 11. Op die dag werd de oudste dochter van Prinses Juliana en Prins Bernhard geboren. In de oprichtingsvergadering werd besloten dat de club naar de nieuwe prinses genoemd zou worden, ook al was haar naam nog niet bekend.

Men begon met 15 leden, die 10 cent contributie per week gingen betalen ( f 5,20 per jaar). In de winkel van Jan van Hees werd een contributiekastje opgehangen. De club was en is ook heel duidelijk een gezelligheidsvereniging. Zo is er in het oude notulenboek te lezen, dat er na de jaarvergadering van 1939 een voordracht en toneelstukjes werden opgevoerd.

1939 was het meest roemruchte jaar in de historie van "Beatrix". Op 11 juni 1939 viel er op lot nummer 14293 een prijs van duizend gulden! Dit was de enige keer tot op de dag van vandaag, dat de club een grote prijs heeft gewonnen. Toch bleven de leden de moed erin houden. Men ging steeds meer contributie betalen: van f 5,20 per jaar in 1938 tot f 12,50 in 1960, f 20,- in 1970, f 30,- in 1978 en f 35,- in 1985. Tot op de dag van vandaag bedraagt de contributie f 35,- per jaar. Begon men in 1938 met 15 leden, al gauw werd dit aantal verhoogd tot 20 leden en dat is altijd zo gebleven. In het begin telde de club veel jonge mannen. In het jaarverslag van 1944 wordt met een zekere trots vermeld:

"toen wij bijeen kwamen om de club op te richten, waren wij



Wim van Hees (1918-1992)

Oprichter van Loterijclub "Beatrix" Eemnes. Hij was de eerste penningmeester en bleef 38 jaar lid.

toen niet allemaal of zo goed als allemaal ongetrouwd! Dit afgelopen jaar zijn er niet minder dan 4 of ik kan haast zeggen 5 in het huwelijksbootje gestapt."

Men bleef ook zeer lang lid. De meesten zelfs tot aan hun dood. Nemen we als voorbeeld het bestuur dat in 1938 aantrad:

voorzitter werd Henk van Hamersveld, Laarderweg 3; tot de zestiger jaren bleef hij voorzitter, waarna hij penningmeester werd tot 1987. Hij bleef lid tot zijn dood in 1989. Zijn opvolger als penningmeester werd in 1987 Tjebbe van Hees, die deze functie tot op de dag van vandaag bekleedt.

Secretaris werd in 1938 Jacob Frantsen Sr., Kerkstraat 15; tot de zestiger jaren behield hij deze functie waarna hij voorzitter werd. Dat is hij gebleven tot zijn dood in 1984. Hij is daarna als voorzitter opgevolgd door zijn zoon Jaap Frantsen Jr., die tot op heden deze functie heeft.

Penningmeester werd in 1938 Wim van Hees, Wakkerendijk 114; hij behield deze functie tot de zestiger jaren, waarna hij nog lid is gebleven tot 1976. Henk van Hamersveld volgde hem op als penningmeester.

Cees Hensbergen was in 1967 secretaris geworden. Hij heeft deze taak op zich genomen tot 1993. Sindsdien worden de notulen bijgehouden door Theo Makker, Kerkstraat 3.

Volgens het huidige bestuur is "Beatrix" ook duidelijk een gezelligheidsvereniging. Dat komt vooral tot uiting op de jaarvergaderingen. Jarenlang werden die gehouden bij de familie Van Hamersveld op Laarderweg 3, later bij de familie Hensbergen op Meentweg 15 en sinds 1977 bij de familie Frantsen op Streefoordlaan 4.

Het 50-jarig bestaan werd in 1988 gevierd met een feest in De Vleermuis en het 60-jarig bestaan werd dit jaar herdacht met een feestavond bij Staal.

En zowaar: dit waren avonden waarbij de vrouwen van de leden aanwezig mochten zijn. Maar voor de rest blijft het een eerbiedwaardig Eemnesser herengezelschap dat nog altijd hoopt op een leuke prijs!

Dit artikeltje is geschreven door

Henk van Hees  
Kerkstraat 15  
3755 CK Eemnes

Met dank aan secretaris Theo Makker voor het mogen raadplegen van het notulenboek van "Beatrix".

Leden van Loterijclub "Beatrix" Eemnes  
Anno 1939

- T. Roodhart (v.d.Pol)
- Tijmen Roodhart (Blom)
- P. (Peter) Ruizendaal
- G. (Gijs) Ruizendaal
- J. (Jaap) Frantsen
- G. Roodhart Tzn
- J.W. (Jan) van Hees
- W. (Wim) van Hees
- H. (Henk) van Hamersveld
- J. Roodhart Tz
- C.J. (Kees) Luijf
- H. (Heintje) van Hamersveld
- P.J. (Piet) van Hamersveld
- C. Snel
- Wed. J. van Hamersveld
- Goos Dop
- G.J. (Gijs) van Hees
- T. Roodhart Tzn
- J.H. Hagen
- J. (Jan) Riggeling

Opvallend is dat in de eerste jaren van het bestaan van de loterijclub "Beatrix" twee dames lid zijn. Volgens insiders heeft dit te maken met het feit, dat de club altijd vergaderde bij de familie Van Hamersveld thuis. Als tegemoetkoming mochten moeder Van Hamersveld en haar dochter lid zijn. Voor zover bekend is er na hen nooit meer een vrouw lid geworden.

Wie doet er mee?

Wie weet er van?

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die erin geïnteresseerd is om mee te