

Herinneringen

Na lang zeuren had ik van mijn moeder toestemming gekregen om een echt vistuigje te kopen. Ik had me nog steeds moeten behelpen met een klosje ijzergaren, een kurk en een kippeveer. Nu mocht ik haakjes, snoer, loodjes en een dobber bij Dirk Mol aan het begin van de Wakkerendijk gaan kopen. Een hengel was volgens mijn moeder niet nodig, want vader gebruikte bamboestokken in de tuin voor de pronkbonen, zo'n stok was ook wel geschikt om te hengelen.

Toen ik mijn nieuwe attributen opgetuigd had en de dobber in een teil water uitgeprobeerd had of hij wel goed rechtop stond, was het klam en "moekrig" weer. De lucht stond naar regen. Ze hadden me verteld, dat de vissen dan juist heel goed bijten. Ik ging vissen in de Eem. Daar moest ik heel wat voor doen om aan de Eem te komen. Er waren nog geen polderwegen, dus moest ik er lopend door het land naar toe. De wetering vond ik, mede in verband met het nieuwe vistuig, te min. Voor de ruilverkaveling waren de eerste en tweede wetering maar smalle slootjes. Aan de Eem gekomen bleek dat ik me danig vergist had in de afmetingen van die rivier. Bij de Eembrug, waar ik wel meer was geweest, was de Eem veel smaller. Waar ik nu was stond ook nog een brede rietkraag, die ik met mijn "hengel" niet kon overbruggen. Gelukkig vond ik een stukje verderop toch nog een enigszins geschikt plekje.

Maar de vissen van de Eem beten niet en het begon te motregen. Na een poosje besloot ik om maar weer naar huis te gaan.



Zicht vanuit de Eemnesser polder op Eemnes Links Het Dikke Torentje, midden: R.K. kerk en rechts de Ned. Hervormde kerk aan de Kerkstraat.



Impressie van de Eemnesser polder

Rijk Keizer gaat met paard en wagen de koeien melken. In de verte de toren van de Ned. Hervormde kerk.

Op de terugweg werd ik overvallen door grote eenzaamheid. Dat was geen wonder, zo'n klein kereltje in die uitgestrekte, natte, kale, lege polder, geen weg, geen huis, geen schuur, zelfs geen boom. Het ging allengs harder regenen.

De drie torens van Eemnes boden zelfs geen houvast meer. Toen de polderwegen er nog niet waren, waren de torens van Eemnes de punten waarop je je perfect kon oriënteren in de polder. Met behulp van die torens kon je vrij nauwkeurig vaststellen op welke hoogte van de Wakkerendijk je je bevond. In de polder aan de Meentweg zullen de watermolens die functie wel vervuld hebben.

De polder van toen was niet de polder van nu.

Bij toeval las ik in een blad voor landschapontwikkeling een artikel over de Eempolder, waarvan de Eemnesser polder deel uitmaakt. De schrijver ziet vanaf de verkeersweg A1 een leegte die nergens in Nederland voorkomt, zelfs niet in Flevoland. Maar in de jaren '30 en daarvoor was er helemaal geen A1 en er waren ook geen polderwegen.

Als je toen naar Hoogland moest, dan ging je door Baarn naar de Eembrug. Zelfs fietsers konden niet door de Eemnesser polder naar Eembrugge.

Wie met de boerenwagen of lopend de polder inging kwam in een leegte.

Zo bar, zo naakt, zo kaal, zo streng, zo leeg, maar ook zo uitzonderlijk mooi kunnen landschapsontwikkelaars die polder nooit meer maken.

Chris Roothart
Meentweg 166
3454 AZ De Meern

INTERVIEW MET DE HEER J.E. VAN DEN HOVEN

De welbekende Eemnesser Jan van den Hoven heeft al menig maal in de regionale bladen gestaan, maar nog nooit verscheen er een artikel over hem in het blad van de HKE. Daarom toog ik op een zwoele herfstavond naar de Raadhuislaan waar ik een paar zeer aangename uren met meneer Van den Hoven doorbracht, aan gespreksstof was geen gebrek!

Johannes Everardus van den Hoven is geen geboren Eemnesser; hij werd geboren op 7 augustus 1918 in Hoogland. Hij was het zesde kind van Johannes Everardus van den Hoven en Margaretha van den Hoven-van den Hoven. Het gezin dat uiteindelijk uit 13 kinderen bestond, woonde aan de Zeldertseweg, nummer 5. Jan vertelt: *"Mijn vader was boer, hij had een veehouderij; hij had koeien, 4 of 5 varkens, kippen en een klein stukje bouwland voor rogge en aardappels zodat je zelf een beetje te eten had. Ik was nog geen 12 jaar toen ik van school kwam. Mijn broer die 4 jaar ouder was, werd boerenknecht en toen zei mijn vader: "Dan moet jij van school*