

De foto's willen we van tijd tot tijd tentoonstellen in onze Oudheidkamer. Dit lijkt ons een goede opzet om dergelijke foto's voor Eemnes te bewaren, voorzien van gegevens van de personen.

Wilt u ons helpen met het opzetten van dit foto-archief neemt u dan contact op met:

Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CR Eemnes
02153-89849

of

Bertie van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39
3755 HA Eemnes
02153-14689



Maria Wilhelmina Makker in vol ornaat.

Mevrouw Maria Wilhelmina Makker leefde in Eemnes van 25 augustus 1854 tot 23 december 1942 (zie elders in dit nummer.) Ze trouwde met Jan Luijf en was Rooms Katholiek. Haar moeder was Josina Maria Bell, dochter van de bekende geneesheer Bell, die tegen 1820 in Eemnes is komen wonen.

Mevrouw Makker droeg op zon- en feestdagen een cornetmuts, zoals op de foto te zien is. Deze bestaat uit een rond kapje, waaraan aan de voorzijde een zeer smal strak gerimpeld strookje zit en aan de achterkant een lange geplooid staart. Op de foto is niet te zien hoe lang de staart is; dat kan variëren tussen de 10 en 25 centimeter. De strook kan heel stijf geplooid zijn of in wat lossere golven gedragen worden.

Ze droeg er een lichtblauw (?) lintentuigje overheen, dat met een strik onder de kin gesloten werd. Eronder droeg ze een gouden oorijzer, over een zwart onderkapje. Met kappespelden zit de muts vast aan het oorijzer.



Maria Wilhelmina Makker (1854-1942) gehuwd met Jan Luijf

Ze had altijd een ketting van 4 rijen bloedkoralen om; lekker warm, dan kreeg ze geen keelpijn, zoals ze zelf zei. Als ze de

bloedkoralen wilde schoonmaken deed ze dat met brandewijn. Verder zijn een gouden kruis aan een jaseron-ketting en een gouden broche te zien. Haar rok en jak zijn van zwarte stof, met rimpelmouwen en een opstaand boordje.

Bij de cornetmuts hoort niet één bepaalde soort kleding; er kon ook een meer stadse japon bij gedragen worden.

Haar zondagse schort is ook zwart, met een kantje aan de onderrand. In de week droeg ze zwart/wit of bruin/wit geruit schort.

(Voor meer gegevens over haar en haar familie zie elders in dit nummer)

Jos Eggenkamp
Livia Lankreijer



In onze serie: "Oude Eemnesser....."

geef ik vandaag graag het woord aan de 83-jarige, alom bekende heer W.A. (Wim) Westerhuis. Wat een feest om deze enthousiasteling te horen vertellen over zijn schoen- en zadelmakerij, zijn posthouderschap en "zijn" Verenigingsgebouw. Luister maar vlug mee.....

"Mijn moeder, Elisabeth Poort, kwam oorspronkelijk uit Hilversum. Mijn vader, Jordanus (Daniël Westerhuis, uit Hamersveld, waar zijn vader schoenmaker was. De schoenmakerij bracht echter niet genoeg geld in 't laadje daarom had grootvader er een café bij en hielp hij 's winters de boeren bij het slachten. Als jongen hielp mijn vader hem al met deze werkzaamheden en zo heb ik het schoenmakersvak en het slachten weer van hem geleerd (lachend) ja, ik kan ook slachten.

Mijn ouders hebben eerst in Hilversum gewoond, maar vader kon daar niet wennen. Hij