

drecht. Ze maakten daar stellingen. Daarop lagen houten schijven, een soort kaasjes, die je moest wegsputten. Ze moesten persé op een vaste plaats terechtkomen.

Het richten van de straalpijp moest ook gedemonstreerd worden. Door een klein gaatje moest je een bak vol water spuiten. Als die vol was, viel hij naar beneden.

Bij de haven in Eemnes was een installatie waar je kon oefenen hoe je moest spuiten. Het was nagemaakt. Het zag er net zo uit als bij de wedstrijden.

Modern materiaal kwam niet zoveel aan bod. Wij wilden oefenen met schuimblussen. Burgemeester Van Niekerk wilde daar nooit van weten. Hij vond het spul te duur.

Volgens mijn telling ben ik zo'n 32 jaar bij de Eemnesser Brandweer geweest. Ik ben weggegaan zo ongeveer in 1960. Ze waren toen al aan het onderhandelen over een brandweerwagen. Tot die tijd werkten we nog steeds met de wagentjes en de vijf posten.

Dit interview is afgenomen en uitgewerkt door Henk van Hees.



Brandweerherinneringen van Kees Hoogeboom (1889-1992)

Ik ben in mijn jeugd, rond 1910, ook bij de Eemnesser Brandweer geweest.

Als er brand uitbrak, dan hielpen de mensen uit de buurt direct. Ze gingen meteen "brand-brand" roepen.

Voor het blussen werd gebruik gemaakt van een 190- HKE

soort kuip of ton. Deze was ± 1½ meter hoog. De kuip was van hout, had een eikehouten kleur en er zat een band omheen.

Als er brand uitbrak werd er vaak een paard uit de wei gehaald. Dat beest werd voor de kuip gezet om de zaak te trekken. Als er geen paard was dan duwden we hem zelf aan.

Aan weerszijden van de kuip zat een soort rad of wiel. Daar zat weer een stok aan vast. Zowel links als rechts stond een kerel die het water uit de sloot oppompte. Boven in de kuip zat nl. een slang die naar de sloot liep. Het opgepompte water werd met emmers uit de kuip gehaald en op het vuur gegooid. Er waren ook speciale zuigers. Wij woonden op Meentweg 79 en de kuip moest 6 huizen verderop gehaald worden.

Ik herinner me een brand bij Aalt van Malenstein op Meentweg 95. Ik was toen zelf ± 20 jaar, dus dat was zo ongeveer in 1909. De familie Van Malenstein was zelf naar de kermis in Hilversum. Ik heb nog meegeholpen bij het blussen van die brand. Ik weet nog dat er een horloge aan de muur hing, dat ik met een stok probeerde los te trekken om het nog te redden.

Daar waar Jan Jakkie (Elders) gewoond heeft (Wakkerendijk 66) zijn op een keer alle koeien verbrand!

Deze herinneringen zijn neergeschreven door Henk van Hees.

