

De oorlogsellende werd daarin omgezet in romantiek. Later in de twintiger jaren las ik "Van het westelijk front geen nieuws" (E.M. Remarque). Een novum in dat genre literatuur.

Later, ik was twintig, ik had een cano en daar peddelde ik mee naar de Eem en zelfs naar de Zuiderzee. (met zeil er op). "Carpe diem" had ik erop geschilderd. Later werd dat "kiekeboe kwassie", maar dat is een ander verhaal.

Gerard van Stoutenburg.

Dank, Dank, Dank

aan alle mensen die op één of andere manier hebben bijgedragen aan het organiseren van de diavoorstellingen over de Meentweg. Ik denk in het bijzonder aan alle mensen die ons foto's beschikbaar stelden om op dia te zetten. Ook bedank ik alle aanwezigen en vooral degenen die met hun reacties de voorstellingen verlevendigden.

Het was gezellig en we zijn er weer wijzer van geworden!

Namens de medewerkers,

Henk van Hees.

Loflied Op Eemnes

Van Mevrouw A. van Ruitenbeek-Van Valkengoed uit Leusden ontvingen we enige tijd geleden twee Eemneser liederen. In de vorige aflevering werd er al één lied vermeld. Deze keer presenteren we u het tweede lied. Het is geschreven door A. van Klooster.



Waar de malse, groene weiden, in het ruime polderland
Steeds de roem in 't rond verspreiden van het prachtig
boerenland.

In dit land is bruigoms leven, van 't begin tot nu
geweest.

En nu op een dag als heden, kweelt ons harte vast 't
meest:

Ons Eemnes, ons mooie dorpje, rustig aan de rechte
straat.

Immer zullen wij je eren, zolang de wereld nog bestaat.

Waar de malse groene weiden in het mooie polderland,
Iedereen die 't ziet, vertellen: hier heerst prima
boerenstand.

Zo is dan in deez' buurt gekomen, dat nu door de
jaren heen

Hier zal werken en verwinnen, 't voorbeeld voor een
iedereen:

In Eemnes ons mooie dorpje, statig langs uw grote
vaart.

Zullen "zij" hun doel bereiken, 't is toch zeker
alles waard.

Ziet men onze boerenhoeven, vreedzaam naast elkaar
geschaard,

Dan bewijst dat onze eendracht, zoveel jaren al
vergaard.

Komt er nieuw leven in ons midden, dan heel gauw de
band gewekt

En met saam vereende krachten wordt dan elke zorg
gedekt.

Komt een bruijom en een bruidje, in ons midden dat is
fijn,

Ja, dan zullen hun twee, beiden spoedig ook Eemnes-
sers zijn.

Is de zomer aangekomen, met haar heerlijke natuur,
Alles ziet men dagelijks groeien, alles groeit haast bij 't
uur.

Gaan dan bij ons de boeren maaien, dan weet heel het
dorp het al

Dat nu het seizoen gaat komen, waarvan veel afhangen
zal.

Wij gaan maaien en gaan zaaien, 's morgens vroeg tot
's avonds laat

Niets kan ons hiervan weerhouden, tot het uur der
ruste slaat.

Ook ons vee dat mag er wezen, ja ons vee dat mag er
zijn

Iedereen zal 't u vertellen, want dat weten groot en
klein;

Onze melk, de kaas en boter, onze eieren en ons graan
Zult u steeds voor ogen houden, waar of dat toch komt
vandaan.

De boerderij, in 't kleine dorpje, dat is 'tgeen waar 't
hier omgaat,

En wij willen hiermee zeggen, denkt er aan als 't
scheiden slaat!

Moge ons nieuwe gastheer, als een nieuw Eemnesser
boer,

Al zijn zorgen kunnen wijden, aan bedrijf en aan ...
gezin;
Dat is wat wij vurig hopen, ja dat ligt op aller mond
Dat "hun" Gode geve vreugde, veel geluk tot
d'avondstond;
Dus nu op 't geluk van 't bruidspaar, "Leeft gelukkig
en bestand"
Dat wij uwen lof verkond'gen:
"Houdt hoog uwen Boerenstand.

Schenkingen aan H.K.E.

We ontvingen bidprentjes van:

- K. Hoogeboom,
Johanneshove
Eemnesserweg 42
Laren

Voorts ontvingen we de volgende zaken:

1. - negen voorlichtingsbrochures van de Rijksdienst
voor Monumentenzorg;
 - deel 9 Eemlandse Klappers: Dopen Eemnes tot 1811
 - deel 10 Eemlandse Klappers: Huwelijken Eemnes tot
1811 van:
R. Ruizendaal
Laarderweg 31
Eemnes
2. - Het boek: "Een streekdorp -Bijdrage tot de
historische geografie van Eemnes tot ca, 1450",
geschreven door A. de Klerk.
 - het boek: "Vogels in de Eempolders" Tellingen
1973-1978. Uitgave van de Vogelwerkgroep "Het
Gooi en Omstreken".
ontvangen via