

Radionieuws 2e en 3e jaargang;
Het Radio-ontvangststation voor Indische signalen op de
Blaricummer Meent, P.C. Tolk;
Radioleven, Willem Vogt, 1933;
Spanne en Spanningen, Willem Vogt, 1958;
Een leven met Radio, Willem Vogt, 1963;
Hei en Wei, dorpsblad voor Blaricum nrs, 87,88 en 89;
Brief van R. Visser aan maandblad "Alle Hens", 1
februari 1955;
De geschiedenis van de Rijkstelegraaf 1852-1952, Dr.
E.A.B.J. ten Brink, C.W.L. Schell, uitgave P.T.T.
Den Haag 1954;
INTERCOM, maart 1988; Personeelsblad Scheveningen
Radio;
In het kielzog van Marconi, Jan Noordegraaf.

Met dank aan:

Redactie Hei & Wei, Omroepmuseum/Depot
Omroepmuseum, Philips Hilversum, F.W. Ripken,
P.W.L. van Tulder en W. van IJken.

Jaap v.d. Woude.

Korte geschiedenis van het geslacht Van Beijeren

De familie Van Beijeren is een van oorsprong Rooms-Katholiek geslacht, dat sinds 1840 in Eemnes woont. Voor zover we dat hebben kunnen nagaan is deze familie afkomstig uit Nieuwer-Amstel en omgeving, het gebied, net ten zuiden van Amsterdam. De oudste teruggevonden voorvader is waarschijnlijk:

I **Roel Martensz (van Beijeren)**
 geboren ca. 1690

Van hem is in feite niets bekend. Er zijn vijf kinderen van hem teruggevonden: 3 zoons en 2 dochters. Eén van de zoons was:

II

Pieter Roelen van Beijeren

geboren ca. 1720

trouwt ca. 1750

Cornelia Joosten /Josephs

Ook van dit echtpaar is weinig bekend. Het woonde in Nieuwer-Amstel. Van hen zijn een dochter Afje bekend (gedoopt in 1757 in Bovenkerk) en een zoon:

III

Cornelis van Beijeren

geboren Nieuwer-Amstel

gedoopt (R.K.) Buitenveldert

26-03-1755

overleden Nieuwer-Amstel 08-06-1816

trouwt (1) Nieuwer-Amstel 25-05-1788

Marritje Cornelisse Soetelief/

Zoetelief (1765-1802)

trouwt (2) Nieuwer-Amstel 04-07-1802

Evertje Paulusse Tijken

geboren Eemnes

gedoopt (R.K.) Eemnes 24-01-1767

overleden

Cornelis van Beijeren was tapper van beroep. Hij woonde in Rietwijk/Rietwijkeroord. Op tegenwoordige kaarten is deze plaats niet meer terug te vinden. Mogelijk viel het onder de gemeente Heemstede en lag het vanuit Nieuwer-Amstel gezien net aan de andere oever van de toenmalige Haarlemmermeer.

Uit de twee huwelijken van Cornelis werden bij elkaar 9 kinderen geboren. Ze zijn allen geboren aan de Kas-senbrug onder Rietwijkeroord en R.K. gedoopt te Buitenveldert (Onder Nieuwer Amstel). Uit het eerste huwelijk werden drie dochters en twee zoons geboren. Zijn tweede vrouw was afkomstig uit Eemnes. Ze was een dochter van Paulus Rutgerse Tijken en Marritje Janse Beijer. Bij haar huwelijk woonde ze te Nieuwer Amstel.

Evertje Tijken en Cornelis van Beijeren kregen vier kinderen: 2 meisjes en 2 jongens. De 3 oudste kinderen zijn heel jong overleden. Het jongste kind was:

Bid voor de ziel van zaliger
JANNETJE LAKEMAN,
weduwe van
PAULUS VAN BEIJEREN.

*Geboren te Eemnes den 18 October 1817, overleden
aldaar, na het ontvangen der H.H. Sacramenten,
den 7 Februari 1890 en den 12 daaraanvol-
gende begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.*

Ik bid U Heer! gedenk hoe ik voor U gewan-
deld heb in waarheid en met een oprecht hart
en dat ik gedaan heb, hetgeen U behagelijk was.

IV Kon. XX: 3.

Dierbare kinderen! Mijne laatste wenschen
zijn deze: blijft steeds christelijk en deugdzaam
leven, eensgezind en van hetzelfde gevoelen.
Weest elkander in alles behulpzaam, en gedenkt
mij, uwe moeder, steeds in uwe gebeden.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.
Nu immers, zegt de H. Geest, rusten zij uit
van hunnen arbeid, want hunne werken volgen
hen.

Openbaring XIV; 3.

GEBED.

O God! barmhartige Vader aller wezens, ont-
vang de ziel van Uwe dienaar J o a n n a, en
doe haar genieten in Uw rijk het geluk der
zaligen, hetgeen Gij bereid hebt voor hen, die
U beminnen, door Jesus Christus onzen Heer.
Amen.

Onze Vader . . . Wees gegroet . . .

Zij ruste in vrede,

Utrecht, Wed. J. R. van Rossum

*Bidprentje van Jannetje Lakeman (1817-1890)
echtgenote van Paulus van Beijeren*

IV

Paulus van Beijeren
geboren Heemstede (Rietwijkeroord)
14-04-1807
gedoopt Buitenveldert (Gem. Nieuwer-
Amstel) 15-04-1807
trouwt Eemnes 06-05-1843
Jannetje Lakeman
geboren Eemnes 18-10-1817
overleden Eemnes 07-02-1890

Zijn kleinzoon Paul van Beijeren (1900-1990) vertelde
over zijn gelijknamige grootvader:

"Grootvader heeft z'n herkomst nooit geweten. M'n vader zei altijd: hij is in Breukelen achtergelaten met de Kozakken. Zijn ouders waren doodgeschoten of verbannen of zo iets dergelijks, het kind was ontvoerd en in Breukelen achtergebleven.

Toen hij zeven jaar oud was, is hij in Blaricum aangenomen bij zijn oom Ruth Tijken. Die woonde op de boerderij van Willem Rozendaal. Hij is daar als een eigen kind aangenomen en er blijven wonen tot zijn trouwen met Jannetje Lakeman op Eemnes."

Tot zover het verhaal van zijn kleinzoon. Wat hebben we hiervan kunnen achterhalen?

Zoals eerder vermeld was moeder Evertje Tijken uit Eemnes afkomstig. Ze was één van de 14 kinderen van Paulus Tijken. Ze had inderdaad een broer Ruth Tijken (1771-1847) die op 12 mei 1815 getrouwd was in Blaricum met Klaasje Lamberts de Zaaier. Hij was na zijn huwelijk in Blaricum blijven wonen. De kleine Paulus van Beijeren verloor zijn vader in 1816 en waarschijnlijk is ook zijn moeder rond die tijd overleden, zodat het voor de hand lag dat hij als weeskind in het gezin van zijn oom Ruth Tijken werd opgenomen.

In Eemnes woonde nog een oom, een broer van zijn moeder. Dat was Arie Tijken (1781-1847). Hij trouwde in 1822 met Cornelia Brouwer, de weduwe van Jan Lakeman van de boerderij "De Eendracht", Wakkerendijk 178. Ze nam onder andere haar jongste dochter Jannetje Lakeman mee naar de boerderij Meentweg 19, waar haar 2e man Arie Tijken woonde. Jannetje Lakeman was vijf jaar oud toen ze bij haar nieuwe stiefvader Arie Tijken ging wonen. Via hem moet ze haar "stiefneef" Paulus van Beijeren uit Blaricum hebben leren kennen. Ze zijn in 1843 getrouwd.

Jannetje had een halfzus Teuntje Lakeman, die getrouwd was met Jan van Eijden en een zus Wijntje Lakeman, die getrouwd was met Hendrik Bakker uit Laren.

Omdat Arie Tijken geen kinderen naliet, verviel de boerderij Meentweg 19 met de grond aan de stiefkin-



Ze van links: Cornelia van Beijeren, gehuwd geweest met Gijsbert de Bruijn en Bart van Asch. Rechts van haar haar dochter Maria de Bruijn

deren. Het was de bedoeling dat Jannetje Lakeman en Paulus van Beijeren het bedrijf zouden overnemen. Kleinzoon Paul van Beijeren vertelde hierover: "Het was een verschrikkelijk grote plaats vroeger. De boerderij is drie gebinten langer geweest. Het was heel laag. Je kon daar net onderdoor lopen. In de herfst werd dat allemaal volgereden met koren. Ze hadden verschrikkelijk veel bouwland. Ze hadden niet veel koeien, het was allemaal bouwland. In die tijd was het van de Laarderweg tot Lumen Eek en van de Meentweg tot de Gooijersgracht allemaal bouwland. Het land van Jannetje Lakeman moet gelopen hebben van achter de boerderij van Frits Bouw (Meentweg 11) tot achter de boerderij van Teus Blom (Meentweg 35). "Toen Jannetje Lakeman ging trouwen met Paulus van Beijeren moest ze haar zussen uitkeren. Jannetje kon

STAMBOOM VAN HET GESLACHT VAN BEIJEREN



melia Joosten

Marritje Cornelisse Soetelief
Evertje Paulusse Tijken
(1767-) Eemnes

netje Janse Lakeman
(17-1890)

Barbara Beijeren (1853-1910)	Teuntje v. Beijeren (1856-1914) x Willem Antonie Boog	Arie v. Beijeren (1857- ?) x Anna Gorter	Piet v. Beijeren (1860-1943) ongehuwd
------------------------------------	---	--	--

van Wegen

ert) Paulus Johannes (Paul)
van Beijeren
(1900-1990)
Meentweg 75
x
Barbara Gerarda Kemp
(1908-1977)



*Barbara van Beijeren (1853-1910) gehuwd met
Cornelis van Wegen.
Foto gemaakt ± 1885*

nergens 1000 gulden krijgen om zus Wijntje uit te keren. Ze heeft toen net zoveel land verkocht tot ze 1000 gulden had."

Paulus van Beijeren en Jannetje Lakeman kregen 9 kinderen (5 dochters en 4 zoons), waarvan er niet één

als klein kind overleden is. (een uitzondering voor die tijd.) Het betrof de volgende kinderen.

- a. Cornelia (1844-1925); ze trouwde eerst met Gijsbert de Bruijn en later met Bart van Asch.
- b. Evertje (1846-1886); ze trouwde met Drikus Luijf, herbergier van "'t Zwaantje".
- c. Jan (1848-1863)



Cornelis van Wegen (1856-1941) gehuwd met Barbara van Beijeren

- d. Marretje (1849-1911); ze trouwde met Magchiel Majoor uit Laren
- e. Cornelis (1851-1932)
- f. Barbara (1853-1920); ze trouwde met Cornelis van Wegen
- g. Teuntje (1856-1914); ze trouwde met Willem-Antonie Boog
- h. Arie (geb. 1857-overleden ?); hij verhuisde op 14 februari 1882 van Eemnes naar Weesperkarspel. Hij werd glazenwasser van beroep in Amsterdam. Drie dagen nadat hij met Anna Gorter was getrouwd, kwam hij bij een ongeval om het leven.
- i. Pieter (1860-1943); hij bleef als vrijgezel op de ouderlijke boerderij Meentweg 19 wonen, samen met het gezin van zijn broer Conelis.

Vader Paulus van Beijeren heeft zich ook voor de parochie van Eemnes verdienstelijk gemaakt. Volgens kleinzoon Paul "was hij de eerste kerkmeester van het nieuwe Rooms Katholieke kerkgebouw in Eemnes (voltooid in 1845)."

"Hij kon goed opschieten met de pastoor van toen, Deken Wilhelmus de Beer. Toen Paulus van Beijeren in 1869 overleed, had Deken De Beer gezegd: "Mijn grootste vriend gaat naar het kerkhof maar ik kan hem niet begraven." Dat deed toen kapelaan Wolff" (die was van 1862 tot 1868 kapelaan in Eemnes geweest).

Jannetje Lakeman bleef als weduwe achter met al haar kinderen nog thuis. Ze heeft nog 21 jaar geleefd. Kleinzoon Paul vertelde over haar: "Jannetje Lakeman was later erg dovig. Ze gebruikte op haar oude dag een grote hoorn. Die dovigheid zat en zit nog steeds in de familie (o.a. Van Beijeren/De Bruijn.)"

Het boerenbedrijf van Paulus van Beijeren en Jannetje Lakeman werd overgenomen door hun zoon:

V

Cornelis van Beijeren

geboren Eemnes 11-09-1851

overleden Eemnes 05-02-1932

trouwt Blaricum 21-01-1891

Emmetje de Gooijer

geboren Blaricum 14-12-1859

overleden Eemnes 20-09-1915

Cornelis verbouwde als boer veel boekweit en hij hield 8 à 9 koeien (op de boerderij Meentweg 19). Volgens zijn zoon Paul kon hij goed zingen. Hij leerde zijn kinderen heel veel liedjes. Het waren lange liederen, waarin vaak romantische gebeurtenissen verteld werden.

Zoon Paul vertelde over de muzikale belangstelling van z'n vader:

"Vader kon heel goed zingen en was heel erg voor muziek. Hier in Eemnes het vroeger een muziekkorps geweest met o.a. Jan Perier, Dirk Mol, Ruth Koppen en de Van IJkens. 's Zaterdagsavonds gaven ze wel eens een muziekkuitvoering aan "De Lindeboom". Vader ging daar altijd naar toe. Dan zeiden Pietoom en Jans wel eens: "Ach mens waarom?" "Nou" zeit ie, "ik ga er graag naar toe!" Vader gaf ook altijd aan de muziek. Jan Perier of één van de muzikanten haalde dan altijd een stoel voor vader, zodat hij kort bij de muzikanten zat, daar onder "De Lindeboom". En dan draagt Paul één van de liederen voor, die hij van zijn vader leerde:

"Onder 't lommer van 't prieeltje, aan een stille watterkant. Daar zat Eduard met Helena en sloten saam een huwelijksband. Eduard sprak tot Helena: "Voorwaar gij zijt voor eeuwig mijn. Eer de rozen tweemaal bloeien, zal ik voor eeuwig bij u zijn!" 't Tweede jaar was aangekomen, dat de roos zijn knop ontbrak. Toen trad Eduard in 't prieeltje, waar hij dicht naast Lena zat.

Maar wat vond hij hier begraven onder die witte marmarsteen?

En op die steen daar stond te lezen: Hier rust Lena gans alleen.

Treurend trad hij in een klooster, wierp zijn hoed en mantel af

En hij treurde om Helena tot de dood hem bracht in 't graf."



*Johanna-Geertruida- (Jans) van Beijeren
(1891-1955) met haar man Gerardus-Petrus Hilhorst
Foto genomen te Eemnes in 1953*

"Ja" vervolgt Paul, "dat kon vader goed zingen, hoor!
Vroeger was het eigenlijk veel gezelliger dan tegenwoordig!
Vroeger in de Koppertijd (Vastenavondtijd) was er haast elke avond hier of daar een sein (soort



Jans van Beijeren (1891-1955) later getrouwd met Gradus Hilhorst in Eemnesser dracht

feestje). Mijn zuster Geert is op 26 maart 1913 naar het klooster gegaan en toen had ze een week tevoren nog feest gehouden met Jan Voorburg.

Er werden dan liedjes gezongen en op de deel gingen ze dansen. Ze zongen b.v.

"Wie kiest er een vogeltje uit deze krans
een vogeltje, een vogeltje, steek uit je rechterhand!
En je moet ze maar laten vliegen en weer een ander

kiezen!

Wie kiest er een vogeltje uit deze krans.

"Nou ja" zegt Paul, "dan ging de ene eruit en koos je weer een ander. Dan werd er nog een borreltje geschonken en na afloop werd er brood gegeten en chocholademelk gedronken."

In september 1915 werd het gezin van Cornelis van Beijeren getroffen door een ongeluk. Zijn vrouw Emmetje de Gooijer werd vóór de boerderij op de Meentweg door een fietser aangereden. Ze kwam zo ongelukkig te vallen, dat ze na enige dagen is overleden. Zoon Paul was toen 14 jaar. Volgens hem was na de dood van zijn moeder de feestelijkheid een beetje over. Vader trok er niet veel meer uit. Pietsom, de vrijgezel, woonde echter nog in huis. Daar waren de kinderen gek op! Ze mochten altijd met hem mee als hij wegging.

Cornelis van Beijeren en Emmetje de Gooijer hebben 6 kinderen gehad, waarvan er 3 zeer jong gestorven zijn. Er werden twee dochters volwassen:

1. **Johanna Geertruida** (Jans) (1891-1955).

Ze trouwde op 27 mei 1936 met Gerardus Hilhorst, weduwnaar van Helena van Hofslot. Hij was alleen achtergebleven met 10 kinderen en Jans heeft veel bijgedragen aan de opvoeding van deze kinderen.

2 **Geertruida Johanna** (Geert)

geboren te Eemnes op 28 januari 1893. Toen ze 20 jaar was wilde ze naar het klooster en ze trad in bij de Zusters Franciscanessen van Heijthuijsen (Limburg), die ook een klooster in Eemnes hadden. In 1915 werd ze geprofest en ze ging verder als Zuster Baptista door het leven. Het was haar ideaal om naar de missie in het toenmalige Nederlands Indië te gaan. Ze werd hier opgeleid tot onderwijzeres en moest daarbij ook Maleis leren. In oktober 1920 is ze per boot vertrokken naar Salatiga, waar ze als onderwijzeres ging werken. Later was ze als overste werkzaam in Sema-rang. Daar was ze op 23 november 1929 in het ziekenhuis aanwezig aan het sterfbed van de Eemnesser zuster Macra (Johanna-Cornelia van Wegen).



*Geert van Beijeren (1893-1985) later
Zr. Baptista in Eemnesser dracht*

Ze werkte met veel liefde en toewijding in Indië totdat ze in 1940 in een Jappenkamp terecht kwam. Ze heeft daar 5 jaar moeten doorbrengen. De voeding bestond uit stijfselpap 's morgens, 's middags een beetje rijst met groentewater en 's avonds maispap van kippenmais. Mede door de vernedering, die ze moest doorstaan, was dit voor haar een zeer moeilijke tijd,



*Getruida, Johanna van Beijeren (Zr. Baptista)
(1893-1985). Religieuse bij de Franciscanessen
van Heijthuijsen.*

Foto genomen ± 1915

waar ze later niet meer over wilde praten.
Doodziek en nog maar 65 pond wegend is ze na haar
vrijlating op de boot gebracht om naar Nederland

terug te keren. Ze had zichzelf een zeemansgraf toebedacht maar door de zeer goede verzorging heeft ze de 6 weken durende overtocht overleefd!

Na een lange ziekenhuisperiode kwam ze in november 1947 voor het eerst na bijna 30 jaar weer terug in Eemnes. (Ze mocht niet thuis slapen, maar in het klooster aan de Wakkerendijk, naast de R.K. kerk.)

Zer wilde weer graag terug naar het nu onafhankelijk geworden Indonesië, maar haar gezondheid liet dat niet toe.

Ze heeft nog vele jaren gewerkt: als overste in Valkenburg en Winterswijk, als medezuster in Silvode en Roggel. Toen ze verzorgd moest worden kwam ze terecht in Loenen aan de Vecht. Op 16 november 1985 vierde ze nog jaar 70-jarig professiefest. Na een kort ziekbed overleed ze op 29 december 1985 op bijna 93-jarige leeftijd in Loenen aan de Vecht.



Paul van Beijeren (1900-1990) op zijn boerderij Meentweg 74 temidden van zijn beesten



*Trouwfoto van Paulus-Johannes van Beijeren
(1900-1990) en Barbara-Gerarda Kemp (1908-1977)*

Cornelis van Beijeren en Emmetje de Gooijer hadden één zoon, die volwassen geworden is:

VI

Paulus-Johannes van Beijeren
geboren Eemnes 25-06-1900

overleden Laren NH 24-11-1990

trouwt 07-10-1936

Barbara Gerarda Kemp

geboren Maartensdijk 19-09-1908

overleden Laren NH 16-06-1977

Paul van Beijeren werd geboren op de boerderij Meentweg 19. Na de dood van zijn vader in 1932 kocht hij de boerderij Meentweg 75. Hij is daar echter pas gaan wonen na zijn huwelijk in 1936. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren: een dochter Emmy en de zoons Arie en Kees, waarvan de laatste nog steeds woont en werkt op de boerderij Meentweg 75.

Paul van Beijeren was een markante Eemnesser. Hij heeft bijna 90 jaar aan de Meentweg gewoond en zodoende wist hij heel veel te vertellen over Eemnes en de polder. Hij wist alle ervenamen in de polder nog uit zijn hoofd! Zodoende was hij een geweldige bron van informatie voor de mensen van de Historische Kring Eemnes. Zijn dochter Emmy vertelde van hem dat hij een ijzersterk geheugen had. "Als wij als kinderen iets niet meer wisten of waren vergeten, dan vond hij dat dom."

Hij volgde ook trouw de traditie van vele oude Eemnessers en hij ging elk jaar op bedevaart naar het Duitse Kevelaar (+30 km. ten noorden van Venlo.) Dat heeft hij meer dan 60 jaar volgehouden. Vol trots liep hij vaak rond met de zilveren en gouden medaille, die hij na zijn 25e en 50e jaar had ontvangen. In 1988 is hij voor de laatste keer naar Kevelaar geweest.

Volgens zijn dochter was zijn familie zijn grootste hobby. Hij hield alles bij van iedereen. Tot op hoge leeftijd ging hij nog op de fiets naar familie in Maartensdijk, Weesp en Muiden.

Hij was echt een gezelligheidsmens. Zonder problemen trad hij met zijn koeien op voor de televisie en op de diavoorstellingen van de Historische Kring Eemnes kon hij geanimeerd verhalen vertellen over vroeger. Het



v.l.n.r.

- Jans van Beijeren (1891-1955) later gehuwd met Gradus Hilhorst - Piet van Beijeren (1860-1943)
 - Cornelis van Beijeren (1851-1932) vader van Jans en Paul - Paul van Beijeren (1900-1990)
- Foto gemaakt in 1919 achter boerderij Meentweg 19

laatste jaar van zijn leven bracht hij door in "Johannesshove" te Laren NH. Hij was daar tussen veel oude bekenden uitstekend op z'n plaats. Daar stierf hij op 24 november 1990.

Het mag gezegd worden dat hij de meeste informatie voor dit artikel geleverd heeft. We zijn hem daar achteraf dankbaar voor!

Onze dank gaat ook uit naar Harry v.d. Voort en Emmy Peek-Van Beijeren, die informatie en foto's leverden.

Hebt u op- of aanmerkingen bij dit artikel, dan kunt u contact opnemen met de samenstellers:

Henk van Hees
Kerkstraat 15
Eemnes, tel. 89849

Bertie van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39
Eemnes, tel. 14689

De Middeleeuwse Barier van Eemnes

In de aflevering van oktober 1988 (jaargang 10, nr. 3) van dit tijdschrift staan op blz 122-123 de gegevens die dr. A.J. Maris heeft verzameld en verklaard over de oudste afbeelding in 1357 van het wapen op het Eemnesser stadszegel. De auteur ontkende een verband tussen Sint Nicolaas (patroonheilige van de kerk van Eemnes buiten) en de drie aanzienlijke bisschopshoofden in het wapen. Volgens W.F.J. den Uyl Utrechts wapenboek (1957) blz. 11 symboliseren die mogelijk de driedomalige weerspanning van de Eemnessers tegen hun landsheer, de bisschop van Utrecht.

Ter aanvulling hierop de volgende nieuwe gegevens.

In een afschrift van omstreeks 1600 in de handschriftencollectie (portefeuille Eemnes) van het Rijksarchief