

- verhalen van mensen die branden hebben meegemaakt!

Iedereen die ons aan foto's en/of informatie kan helpen is van harte welkom.

U kunt contact opnemen met

Henk van Hees,  
Kerkstraat 15,  
3755 CK Eemnes  
tel. 02153-89849



Hoe de Eemnessers aan hun wapen gekomen zijn.

Onder bovenstaande titel vond ik onlangs een aardig verhaal van de welbekende Nederlandse geschiedschrijver en volkskundige uit de vorige eeuw, Jan ter Gouw, geboren te Amsterdam op 16-12-1814 en overleden te Hilversum op 9 januari 1894.

Het verhaal is een aardige aanvulling op het eerder beschreven zegel/wapen van de gemeente Eemnes in het periodiek van de Historische Kring Eemnes van oktober 1988, jaargang 10, nr. 3 pagina 121-123

Wim Fecken

Uit de Gooi- en Eemlander van zaterdag 24 april 1886  
vijftiende jaargang no. 17

Merkwaardigheden uit den ouden tijd, no. IV

De gemeente Eemnes voert in haar wapen drie bisschoppen. Dit is nog eene vijf eeuwen oude herinnering aan de weerbarstigheid der Eemnessers tegen hunnen landheer, den Bisschop van Utrecht. De Eemnessers zeiden ten tijde van den Hollandschen graaf Willem IV den bisschop de gehoorzaamheid op en wilden Hollanders zijn. Zij noemden hun dorp "Oostholland" en Graaf Willem voegde dat Oostholland bij het baljuwschap van Amstelland en Gooiland. In 1344 werd een bede geëischt door Graaf Willem. Amstelland en Gooiland gaven 2000 gl., waarvan Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel met Diemen 800 gl., Weesp en Weesperkarspel met Ankeveen 400 gl., Muiden met Loosdrecht 400 gl. en Naarden met Gooiland ook 400 gl. en daar voegde Oostholland 100 gl. bij. 't Was in dien tijd beurtelings oorlog en bestand tussen Holland en 't Sticht en na den dood van Graaf Willem achtte Bisschop Jan van Arkel de gelegenheid goed om voordeelen te behalen. Hij liet op het einde van 1345 bij brieven den oorlog aanzeggen aan Floris van den Boekhorst, den Baljuw en aan het dorp Oostholland.

Terstond zond Floris die brieven naar Den Haag en eene waarschuwing aan Eemnes om de wacht te houden, maar daar wisten dorpingen in dien tijd niet veel aan te doen, en eer de Louwmaand half was, lag Oostholland reeds in den asch en warmden 's Bisschops soldaten zich bij de kolen.

Nu was dorpen verbranden in den oorlog dagelijksch werk, zij brandden spoedig, want de huizen waren van hout en riet, maar zij verrezen ook even spoedig weer. 't Einde van den oorlog was de vrede van den 15e Mei 1351, en Eemnes mocht geen Oostholland blijven. Het moest zich getroosten onder het gezag van den bisschop terug te keeren. Toen zei Jan van Arkel: 'Gij hebt niet onder den Bisschop willen staan: nu zult gij, tot uwe beschaming, ten eeuwigen dage, drie bisschoppen in uw wapen voeren.'

Binnen korte jaren echter mochten zij 's Bisschops gunst herwinnen en verwierven zelfs stedelijke rechten. En zoo ziet men het Zegel van Eemnes van het jaar 1357 met het wapenschild met de drie bisschops-beelden en omschrift: Sigillum civitatis de Emenesse, dat is: zegel der stad Eemnes.

J.E. ter Gouw.

In onze serie oude Eemnesser winkeltjes....

Het winkeltje van Soek

Dit winkeltje was te vinden op Wakkerendijk 252-254. In dit artikel is sprake van verschillende generaties. Voor alle duidelijkheid volgt hier een familie-overzichtje:



Moeder, mevrouw Van Wilsum-Soek, geboren 1902 en dochter mevrouw Perier -Van Wilsum vertellen.....

Mw. van Wilsum: 'Wij, mijn ouders, Teunis Soek en Naatje Bangert woonden vroeger met ons, kinderen in Hilversum, maar toen mijn vader op 31 jarige leeftijd overleed en moeder met de drie kinderen van 2, 3 en 158- HKE