

Loflied op Eemnes

In de loop der jaren zijn meerdere lofliederen op Eemnes gedicht.

Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de K.P.O. in Eemnes verscheen onderstaande ode anno 1985, door Henk van Hees, op de melodie van 'Aan het Noordzeestrand'.

1. Eemnesser land, waarop wij samen leven,
De polder aan de oever van de Eem.
Het land dat ons steeds dierbaar is gebleven,
Zelfs met de nieuwbouw naar modern systeem.

Refrein:

Van de Witte Bergen tot aan het Raboes
Tussen Eem en snelwegengeroezemoes.
Daar ligt ons Eemnes nu, plat van oost tot west
Tussen uitlaatgassen en odeur van mest.
Rij van boerderijen, langs de mooie dijk,
En in Noord-en Zuidbuurt menig nieuwbouwwijk.

2. Ons polderland, zo ruim en nog zo open,
Voor onze boeren prima werkterrein,
Waar vele vogels rustig kunnen lopen,
Natuurlijkhebbers mogen er graag zijn!

Refrein

3. En ons Eemnes, zo vol activiteiten
Op sportgebied en ook rond de cultuur.
Ja, elke club vertoont zijn kwaliteiten
In huis en Hilt, op 't vastgestelde uur!

Van de redaktie.

Deze uitgave van HKE is dunner dan de eerste twee van dit jaar.

De speciale watersnood uitgave (eerste boekje) en de tweede uitgave bevatten echter uitzonderlijk veel tekst. De boog kan niet altijd gespannen blijven.

Voor de laatste uitgave ontvangen we graag de copy zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk voor 1 november 1986.