

We zijn niet met elkaar naar bed geweest

of

Hij heeft nooit met haar vleeselijk geconferceerd

Eemnesser Vrouwenemancipatie in de 17e eeuw!!

Kortgeleden kwam er een rechtszaak in het nieuws waarbij het ging om een vrouw die volgens haar zeggen door haar beide werkgevers gedwongen was tot intimiteiten op het werk. Velen vonden dit zeer bijzonder omdat de dame deze stap had durven nemen. Maar het moet toch bekend zijn, dat er al langer kordate dames bestonden. In de 17e eeuw was er in Eemnes al een vrouw die baas wilde blijven over haar eigen sexuele leven.

Ons lid mevrouw J. van Kleinwee-v.d. Deijssel maakte mij erop attent dat ze in de stukken van notaris Liefefs, die van 1658 tot 1661 kantoor hield te Eemnes, een akte gevonden had in verband met deze dame. Ze heette Diliana Jacobs en ze was het niet eens met een zekere Jan Evertsz, die kennelijk overal rondvertelde dat hij met haar naar bed geweest was. Diliana verklaart nu tegenover de notaris, dat ze nooit met die Jan Evertsz te maken heeft gehad en dat er dus niets klopt van al zijn praatjes. De notaris bracht het als volgt onder woorden:

'13-2-1660: Diliana Jacobs, wonende Eemnes-Buiten verclaerde eenig gerucht verstaan te hebben, dat eene Jan Evertsz, mede tot Eemnes wonende, bij haar zou hebben geslapen en (zij) daeraff bevrukt zoude wesen, 't welck val blijck is verdigt en gelogen. Zij verclaert mede met de genoemde Jan Evertsz nooijt niet te doen heeft gehad en op den selven dier oorsaeke veel min uijt saeke van trouw niet heeft te pretenderen vermits hij nooijt met haar vleeschelijk heeft geconferceert ofte haar daertoe versocht.'

Als je dit leest, vraag je jezelf onwillekeurig af, wat hier allemaal achter heeft gezeten. Waarom liet die vrouw zo'n stuk opmaken?

Eén ding is echter zeker: de notaris heeft het op een prachtige manier onder woorden gebracht. Vooral de laatste zin komt heel wat levendiger over dan

ons stijve 'met elkaar naar bed gaan' of 'geslachts-gemeenschap hebben.' Maar ja dit is de 17e eeuwse schrijftaal. Hoe zou een 17e eeuwse dit gezegd hebben?

Henk van Hees.

Nogmaals de hulddiging van Keetje Hilhorst

In de vorige aflevering van ons H.K.E.-blad stond een verslag van de hulddiging van Keetje Hilhorst t.g.v. haar 40-jarig jubileum als baker van Eemnes. Er stond een oude krantenfoto bij. Om precies te weten te komen, welke personen op die foto staan afgebeeld was er een oproep geplaatst om de namen van die personen door te geven. Deze oproep heeft heel wat reacties opgeleverd, zodat we U nu de gevraagde namen kunnen doorgeven.

v.l.n.r.:

Mevr. Van Ogtrop-Baronesse van Voorst tot Voorst, echtgenote van de toenmalige burgemeester van Eemnes.

Dokter Fros, toenmalig huisarts van Eemnes.

Keetje Hilhorst op haar fiets

Kees Eek de wethouder,

Dokter Th. Gribling, huisarts te Blaricum

Gart van 't Klooster

Kapelaan Donders (geen Donderd), toenmalig kapelaan van Eemnes.

Mevrouw V.d. Tweel-Hoofd verraste ons omdat ze nog een origineel exemplaar van de feestliederen voor Keetje Hilhorst in haar bezit had. Hieruit viel op te maken dat de hulddiging op 1 mei 1947 heeft plaatsgevonden. Vanwege het speciale karakter willen we U de twee liederen niet onthouden.

Ik wil iederen bedanken die heeft meegeholpen om deze gegevens te verzamelen.

Henk van Hees.