

## Merkwaardigheden ① „Het paaltje“

In het boek „Grenspalen in Nederland“ (door T. Brouwer, Zutphen 1978) komt Eemnes een paar keer voor. Eerst wordt er door de auteur over de provinciegrens het een en ander verteld; daarna gaat hij het in het hoofdstuk „grenzen van landgoederen en jachtgebieden“ hebben over „onbekende“ markeringen. Hij noemt dan: „In Eemnes-Binnen staat aan het begin van de Dorpsstraat een zandstenen grenssteen met een blank wapenschildje en de tekst ANNO AM I IXX.“ Hij heeft daar dan de volgende afbeelding bij:



Waarschijnlijk hebben diverse mensen al ontdekt, dat een en ander niet juist is weergegeven. Allereerst staat dit paaltje in Eemnes-Buiten aan de Kerkstraat en vervolgens is de weergave onjuist. Het paaltje ziet er als volgt uit:



Het wapenschild op het rechter vlak is groter dan boven afgebeeld en lijkt in tweeën gedeeld met rechts een afbeelding van een leeuw.

Misschien is dit een wegmakering (op oude kaarten vond ik wel de aanduiding van mijlpalen = kilometerpalen langs Laarderweg en Wakkerendijk), maar het kan ook een dijkspaal zijn geweest t.b.v. het schouwen van de dijk in verband met het onderhoud. Wie kan hier meer over vertellen?

Jan Out