

Iedereen die ons foto's te leen kan geven kan contact opnemen met

Henk van Hees

Livia Lankreijer

Geutoomserf 23 of

Aartseveen 94

Eemnes tel. 89849

Eemnes tel. 89198.

Molenwiek

Een 8-jarige jongen uit het Brabantse Bergeyk is gisteren overleden nadat hij een klap had gekregen van een draaiende molenwiek. Het kind speelde bij een gerestaureerde molen aan de Churchill-laan in zijn woonplaats. Het overleed ter plaatste. (ANP).

Een tragisch kranteberichtje van mei 1983. En wat lezen we in het begraafboek van Eemnes-buiten 1745-1811, RAU nr. 75? :

'den 7e maart 1792, Hier ingezet; Jacob Molenaar, op de Watermolen en daar den zelve een slag van de Roed gekregen en op den 1e maart, waarop hij is overleden.'

Het blijft nog altijd oppassen geblazen met door de wind voortgedreven molenwieken.

Wim Fecken.

DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS AAN DE LAARDERWEG.

Condoleance-ruimte opnieuw ter discussie

**Gebouw op begraafplaats
kost Eemnes 165 mille**

Bovenstaand bericht verscheen in de Gooi-en Eemlander van juni 1982. Daar moest Wim Fecken weer aan denken toen hij onlangs bij zijn naspeuringen