

Werkgroep Monumenten

Bij dit verhaaltje ziet u een foto afgedrukt van het huis Wakkerendijk 170. Misschien zegt u nu: "Hé, dat is dat tolhuis, dat daar halverwege de dijk zo dicht aan de weg staat". Maar een tolhuis is het niet geweest. Het staat ook niet op een erg logische plek voor een tol; de grens Eemnes-Binnen - Eemnes-Buiten ligt immers bij Wakkerendijk 178. Toch is het niet zo maar een boerderij geweest. Vanaf 1786 tot ± 1920 was het namelijk een smederij, in 1786 bewoond door Albert Berendse Wiggers, die zich in 1781 in Eemnes gevestigd had, nog in ± 1960 bewoond door smid van den Hengel, die echter de laatste jaren door zijn leeftijd niet veel smidswerk meer deed. In de tussenliggende ging het niet, zoals met boerderijen wel vaak gebeurde, over van vader op zoon, maar van smid op smid, die meestal geen familie van elkaar waren.

In 1785 heeft er de wagenmaker Cornelis Woudenberg gewoond, van 1776 tot 1784 de kleermaker Hendrik Ophuis en in 1742 overlijdt er de wagenmaker Teunis Meynsse de Ruyg.

U ziet het: wel een afwijkende broodwinning, maar géén tolhuis. Hoe het huis aan zijn bijzondere uiterlijk is gekomen, hopen we nog te achterhalen. Livia Lankreijer.

