



### Sport in vroeger jaren: wielervedstrijden.

Dat er in Eemnes altijd wel aan sport is gedaan, zal ongetwijfeld waar zijn. Al dan niet georganiseerd schoppen tegen de bal op een weiland of zwemmen in vaart of watering zijn zaken, die onze grootvaders in hun jongensjaren al bedreven. Helaas is er echter over de georganiseerde sportbeoefening weinig te vertellen, omdat veel gegevens verloren gingen, met uitzondering dan van één sport: de wielersport.

Ofschoon er waarschijnlijk weinig Eemnessers aan mee deden, was het wielrennen in de dertiger jaren een regelmatig terugkerend festijn. Vele zondagen zag men groepen renners gekromd over hun fietsen de Laarderweg en Wakkerendijk over snellen. Start en finish van hun wedstrijden waren steeds bij café "Eemland" aan de Laarderweg, waar herbergier Evert van Wegen tevens zijn "Hulppost A.N.W.B." had. Hiertoe was hij door de wielrijdersbond uitgerust met een A.N.W.B.-fietspomp, waarvan door velen graag gebruik werd gemaakt!

Eén van de wielersclubs die vaak van de accommodatie van "Eemland" gebruik maakte, was "De Adelaar". In een schuurtje achter het café (waar thans de kegelbanen gevestigd zijn) waren twee pompen en een wasgelegenheid. Daar kon men zich lekker verfrissen als men een warme zondag op en neer was geweest naar "De Echoput" bij Apeldoorn, veelal het keerpunt van de ritten! Bovendien was het café zelf een uitstekende plaats om na afloop de winnaar te huldigen en dan wat na te praten, ondertussen ook de inwendige mens verfrissend. Veel extra hulp was dan voor de bediening aanwezig. Een extra service van Van Wegen was, dat hij als toenmalig agent van het persbureau de belangrijke uitslagen dadelijk kon doorbellen.

Dat vooral veel Amsterdamse clubs in de rustige omgeving van Eemnes gingen racen, kwam door het verbod om voor wielervedstrijden de grote wegen rond de hoofdstad te gebruiken. Dat niet iedereen in Eemnes erg gelukkig hiermee was, blijkt ondermeer uit een brief in het kerkarchief van de Nederlandse Hervormde Kerk van Suidendijk d.d. 3 juli 1932. Eén van de lidmaten schrijft de Kerkeraad over zijn verontrusting over de toename van het aantal wielervedstrijden op de zondag. Men wordt— aldus deze schrijver— omver gereden bij de kerkgang en het gevloek en getier is niet van de lucht. Hij vraagt of er bij de gemeente niet verzocht kan worden om "een snelheidsverbod voor rijwielen" en een verbod om wedstrijden te houden tijdens de kerkdienst.



Of dit ook werkelijk ooit officieel is verzocht, heb ik niet kunnen achterhalen. Wel heb ik gehoord, dat de wielervedstrijden tot aan de oorlogsjaren voortdurend. Maar ook in recentere jaren ziet men wel renners door de polder rijden; waarschijnlijk gebruiken naburige wielerverenigingen de rustige polderwegen voor onderlinge wedstrijden. Misschien dat zij dan ook nog wel eens gebruik maken van de accommodatie van "Eemland", maar dat wel voor een genoeglijke kegelavond. Graag ontvang ik eventuele aanvullingen op dit artikelje. Ook gegevens over andere sport zijn van harte welkom.