

# Een memoriebord voor Philips van Merode, burggraaf van Montfoort

door J.W.C. van Schaik

In 1960 trof de heer A.C. Hellema op een boerenerf te Willeskop een oud koperen bord aan dat direct zijn belangstelling trok.

Hij wist de eigenaar te bewegen het bord aan hem af te staan.

In de 17e eeuwse schaal bleek een afbeelding van de stad Montfoort en een gedicht te zijn gegraveerd. Het een en ander is uitgevoerd door een zekere Jan van Goedewaegen, ter gelegenheid van het overlijden van Philips van Merode, burggraaf van Montfoort.

Philips baron van Merode en Petershem, sinds 1626 markies van Westerloo en sinds 1628 burggraaf van Montfoort, was een zoon van Philips van Merode en Anna van Merode, burggravin van Montfoort. Hij overleed kinderloos in 1638<sup>1</sup>.

In 1621 huwde hij Bonne de Barbançon (haar wapen: 3 rode leeuwen)<sup>2</sup>.

Hij werd opgevolgd als burggraaf van Montfoort door zijn broer Florens van Merode die al in 1640 overleed.

Wellicht daardoor heeft Van Goedewaegen zich in de regeringsperiode van Philips vergist, die immers niet twaalf jaar duurde maar tien jaar.



De afbeelding van de stad is gemaakt naar een anonieme gravure uit het begin van de zeventiende eeuw die in spiegelbeeld was afgedrukt<sup>3</sup>.

De tekst van het gedicht luidt:

*In den jaere ons Heere MDCXX en acht  
Wert Borchgraef Filip hier met vreugt verwaght  
Maer twaelf jaer daerna waerachtig  
Ging sijne ziel naer God Almachtich  
Ende met veel ghejammer en gheween  
Braght men sijn Lichaem naer dese Kercke heen  
Daerom ben ick ghemaekt door Jan van Goedewaegen  
Tot ghedachtenis wanneer Filip van Merode is beghraven  
Die stadt die in deze schaele is  
Mijn naem staet op dese rant en heet:  
J.V.G.  
anno 1640  
MONTVORTENSIS*

Het bord, dat in bezit is van de familie Hellema te Montfoort, is van messing gemaakt en heeft een diameter van 40 cm. Het is voorzien van een sierlijk oor in de vorm van twee slangen.

## Noten

1. C. Stroobant, Notices sur les quatre anciennes vicomtés de Hollande, Antwerpen, 1850-1853, p. 71-72.
2. J.C. Stalenhoef, Montfoort na den Grooten Kerkbrand anno 1629, Montfoort 1922, p. 19.
3. Zie afbeelding 2 bij het artikel van dr. C. Dekker elders in dit nummer.