

6. G.A. Montfoort inv.nr. 25-6 p. 166.
7. Ibidem p. 175.
8. Op 21 april 1700 trouwde voor het gerecht te Montfoort Jan Reaal, weduwe van Aaltje Sterck met Jannigje Boogers, geboren te Heteren en wonende in Montfoort.
9. Het kind is zeer waarschijnlijk Cornelia, 8 februari 1701 gedoopt als dochter van Jan Reael en Jannetje Gerrits.
10. G.A. Montfoort inv.nr. 25-6 p. 561-564.
11. Ibidem, p. 570-571.
12. Ibidem, p. 581.
13. G.A. Montfoort inv.nr. 31 Brieven, ingekomen bij de magistraat 1619-1810 + enkele minuten van verzonden brieven.

Een Harmelense gelukwens uit 1819

door J.W.C. van Schaik

Mijn collectie werd onlangs verrijkt met het concept van een "Huwelijks Zegen Wensch" aan het bruidspaar Buddingh-Heynsius, opgedragen door de gemeentebesturen van de toenmalige gemeenten Harmelen en Indijk¹).

Gerrit Nicolaas Buddingh werd geboren te Utrecht op 1 juni 1782 als zoon van Nicolaas Wilhelmus Buddingh en Johanna Jacoba Knel.

Hij was burgemeester van Harmelen en overleed aldaar 25 mei 1850.

Buddingh oefende tevens het ambt van notaris uit. Hij hield kantoor te Utrecht van 1809 tot 1821 en te Harmelen van 1821 tot 1850. Ook voor die tijd een ongebruikelijke combinatie van ambten. In 1843 stelde de minister hierover dan ook vragen aan de gemeenteraad. Deze antwoordde dat er op Harmelen geen andere kandidaten voor het ambt woonden en dat de heer Buddingh Harmelen bovendien grote diensten had bewezen²).

Hij huwde te Utrecht op 5 augustus 1819 Andrietta Petronella Heynsius, geboren te Rotterdam op 5 augustus 1792, overleden te Harmelen 18 oktober 1827, dochter van Cornelius Heynsius en Maria van Schaak van El³).

In de "wensch" worden Buddingh's verdiensten voor Harmelen gememoreerd.

Op 24 november 1813 richtten de Franse troepen in Woerden een bloedbad aan waarbij in totaal 29 doden te betreuren waren en waarbij enkele tientallen inwoners gewond werden.

Enige Franse officieren bereikten daarna Harmelen en vorderden wagens en levensmiddelen. Als aan deze eis niet zou worden voldaan zou het dorp geplunderd worden.

Bevreemd als hij was dat Harmelen hetzelfde lot zou treffen als Woerden, ging burgemeester Buddingh naar de officieren toe en bood hen verversingen aan.

Hij zorgde voor enkele wagens en zegde de bevelhebbers voor alle manschappen overvloedig brood, kaas en wijn toe, als zij van plundering zouden afzien.

De Franse troepen ontvingen de toegezegde goederen bij de korenmolen, ten oosten van Harmelen en het dorp kwam er zonder plundering vanaf⁴).

Ongetwijfeld was dit te danken aan het moedige optreden van burgemeester Buddingh.

*Huwelijks Zegen Wensch
opgedragen aan den WelEdelen Heere
Gerrit Nicolaas Buddingh Bruydegom,
en*

*Mejuffrouw Andrietta Petronella Heynsius Bruyd
door Heere Assessoore⁵) en Raden van de Gemeentens
Harmelen en Indijk
op den derden van Oogstmaand des Jaars 1819*

*Den Band die is gelegd, die nimmer is t'ontbinden,
 Dan door de wissche dood, gelooft dit wel mijn vriden,
 Gij gong op Roose klaar, na't Huwelijks altaar heen,
 Daar vlegt de God der liefd uw bijder liefde aan een!
 Denkt niet dat in dien Echt, uw altoos Roose bloeijen,
 Neen op dat Lieveijk Spoor, vind men ook doorne groeijen,
 Ja! Doorne waar door het heyl der aard ons tegen smaaft
 En die de Sterkste min, zo ligt aan 't wankelen maakt
 Dog dit zij nooit uw deel, nooit zij 't Fortuyn verbolgen,
 Dat wat gy onderneemd 't geluk uw steeds mag volgen,
 Die ons zoo Dierbaar is, Dorst Lyf en Bloed te waagen
 Toen men in Woerdens ramp, zoo meenig'n zag versaagen,
 toen moord, roof en plundering, nam aldaar d'overhand,
 Toond gy uw zoo kordaat en met een goed verstand,
 Wist met dit moord complot, in vrienden schyn te spreken
 Wie Looft niet onzen God, daar duydelijk is gebleeken
 Dat Gy het middel waart dat in des Heeren Hand,
 zorgde dat Harmelen bleef, bevryd van moord en brand,
 wie geeft uw dan geen Lof en wensche dat den Heere
 uw met zyn heil bestraal en Zeegen mag vereeren
 Gy met uw Echtgenoot en wat u Dierbaar is
 Leeft nog lang tot Harmelens behoudenis
 En zoo de algoedheid, U met zyn Zeegen kroone
 Dan toond door Dankbaarheid, dat Liefde by U woone
 Daar liefde is, is God en ook zyn dierbaren zeegen
 Die zeegen ga u voor en straal op al uw weegen
 Dat u ouders vriende en al dien Uwen zeegen streef'n
 nog lang getuygen zijn en in dien zeegen deel'n
 En word ons wensch vervuld dan zien wij nog dit Paar
 nog vijf en twintig maal, tot onser vreugd verjaar'
 wanneer een Lieflyk kroost, geteeld uyt dezen Echt
 Uw byder Zilvren kroon, met Bloemen ziet omvlegt
 De Hemelsche Monarch, wilt U nog verder spaaren,
 Dat gy de goude kroon, ziet pronken op uw haaren
 Rukt dan de vrede dood uw beyde van dees aard
 Smaakt dan het Eeuwig loon van God voor U bewaard*

*Uyt Dierbaare achting des
 Assessooren en Raaden van de Gemeentens
 Harmelen en Indijk.*

Noten:

1. De gemeente Indijk werd in 1820 bij Harmelen gevoegd.
2. J.G.M. Boon: Harmelen op weg van oud naar nieuw, 1970, p. 17.
3. Ned. Patriciaat d. 22, 1935-36 p. 190.
4. Mr. Jan Meulman: Woerden in Slagtmaand 1813, Den Haag 1814, p. 359-360.
5. Wethouders.



*Gezicht op de rivier met de toren van Harmelen in het verschiet, ca. 1750.
Sepia-tekening, 13 x 21 cm, door F.A. Baak.
Coll.: RAU-topographische atlas inv.nr. 776-2.
Foto: RAU.*