



Nieuwjaars Heil- en Zegenwensch,

EERBIEDIG OPGEDRAGEN AAN HEEREN

Burgemeester, Wethouders en verdere Ingezetenen der Gemeente

WOERDEN,

DOOR DE

LANTAARNOPSTEKERS,

bij den aanvang van het jaar 1887.

Gij rijken en armen, gij ouden en jongen,
Voor u wordt een hartlijk liedje gezongen.
Verlichting geeft leven, verlichting geeft
vreugd

Aan ouden en jongen, aan grijsheid en jeugd.

Wij leven en werken, wij geven u licht,
Opdat gij, verlichtend, uw arbeid verricht,
Met licht op uw wegen, in uw huis, in
uw hart.

Dan gaat ge beveiligd, geef 't lot U soms
smart.

U achtbare burgers! Gij werkzame menschen,
Voor u wil ik vragen; aan u wil ik wenschen:
Dat welvaart en voorspoed met heel uw gezin,
Bestendig uw deel zij, bij daaglijksch gewin.

Gij armen! geringen! behoeftige schare!
Dat God u voor lijden en ziekte beware!
Dat helderder dagen en ruimer genot,
Van voedsel en kleeding, verzachte uw lot.

Gij treurende harten, verslagene zielen!
Wier ouders of kinderen of vrienden ontvielen!
Borstend, aanbiddeend, zij steeds uw gemoed,
De daden des Heeren zijn lieflijk en goed.

Gij zieken en zwakken! Op 't krankbed
geklaisterd,
Uw moed en uw hope zij nimmer verduisterd,
Na lijden, verblijden; na wee komt er vreugd,
Gelouterd, geheiligd, gevormd voor de deugd.

Gij kooplui van grootere en kleinere zaken,
U wensch ik een jaartje dat reek'ning kan
maken
Van winst en vooruitgang, van grooter
debit,
Van goede betaling en duurzaam crediet.

Gij weeuwen en weezen! Gij moeders en
kindren!

Vertrouwend gearbeid! — Niets kan toch
verhindren
Dat God zich als Vader en Man u betoont,
Uw ijver en braafheid veelvoudig beloont.

Weest vroolijk en dankbaar, blijmoedig en
goedig,
Terreden en minzaam, vol ijver en moedig!
Volhardend in alles, wat recht is en plicht,
Beminnlijk, verstandig, veredeeld, verlicht!

Het ga dus u allen dit jaar weder goed,
Geen vrees voor de toekomst en steeds
welgemoed,

Geen lage bedoeling . . . geen storing van
vreë,
En met een belager . . . wel fosi! doe
niet met.

Stel eer op uw naam, stel eer op fatsoen,
En denk steeds aan trouw en aan deugd
in uw doen,

Want zoo gij leeft tot een anders verdriet,
Gij graaft hem een kuil, maar gij zinkt in
't niet.

Dus allen gezegend! Gewenscht met elkaar:
Dat rust en dat vrede uw deel zij dit jaar,
Geen kommer voor brood — en geen ach
en geen wee,
Geen kloppend geweten . . . zietdaar onze beë.

U Ed. Dic. Dinaeren,

R. STARRENBURG.
H. DOLDERMAN.