



Deze foto is omstreeks 1920/1930 gemaakt in de oven van de Firma J. Brunt & Co., waaruit later de Wodast is gegroeid. Met hoed „de heer”, Hendrik Brunt, die na zijn vader Jan Brunt enige jaren de leiding over het bedrijf had. Naast de heer (op de foto links) met donkere pet Barend den Heeten (1853-1935), baas van de pannenfabriek. Daarnaast (blootshoofds) Hendrik (Hein) van den End (1856-1941), baas van de steenfabriek. Deze beide bazen hadden toen reeds een respectabele staat van dienst bij het bedrijf. In 1923, bij het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, werden zij beiden onderscheiden met de eremedaille in zilver in de orde van Oranje-Nassau. Hendrik van den End, mijn overgrootvader, werkte toen 61 jaar bij het bedrijf en zijn zwager Barend den Heeten 55 jaar. De man zittend op de kruiwagen rechts vooraan is Jacobus (Koo) Dolderman, die in de machinekamer werkte. Wie er verder op deze foto staan is mij niet bekend. De man die op de stenen staat heette waarschijnlijk Klaas van der Broek. Wij hopen dat er lezers zijn die meer mensen herkennen uit „het volk” (zo heette dat toen) van de firma Brunt. Uw reacties zijn zeer welkom!

N. Plomp, tel. 03489 - 383.