

G

H E I L I G E
LEER-REDENEN,

O V E R

Pfalm LXXXIX: 16, 17. en Deut.
XXXI: 9-13.

By byzondere Gelegenheden uitgesproken
in de

VERGADERING DER CHRISTENEN,

Toegedaan de

ONVERANDERDE AUGSBURGSCHE
GELOOFS-BELEIDENIS *binnen*
W O E R D E N,

En op Begeerte ten druk gegeven

D O O R

D°. HENDRIK VOLKERSZ,

Leeraar derzelver Gemeente.



Gedrukt voor de *Luthersche Kerk te Woerden,*

Te Amsterdam, by HENDRIK BRUYN,
Boekdrukker en Lettergieter, in de Stilstteeg.

1 7 7 1.

Juist twee eeuwen geleden werd bij Hendrik Bruyn te Amsterdam een tweetal preken uitgegeven in opdracht van de Luthersche Kerk te Woerden.

Als opdracht aan de gemeente werd meegegeven:

—Van Gods dierbaaren zegen en genade, tot bevordering van kennisse, waare verandering des harten aanwas en vermeerdering des geloofs, en verzekering van eeuwige gelukzaligheid opgedragen door hunner aller dienstvaardigen, voorbiddenden en medebroeder in Christus Hk Volkersz.

Wie was Ds Volkersz?

Ds Hendrik Volkersz werd op 23 juli 1745 te Amersfoort geboren en studeerde evenals zijn voorganger Ds Scheffer op de hogeschool te Rostock en Greifswalde.

Zijn beide voorgangers waren slechts kort te Woerden werkzaam geweest en hadden de gemeente in een crisissituatie achtergelaten.

Ds Volkersz bleek een goede keuze.

“Aan eenen vurigen ijver in de waarneming zijns ambts paarde hij vastheid van geest, deftigen ernst, en eene kracht van ziel, waardoor hij aan eenen man van ondervinding en jaren gelijk, instaat was, om de gemeente van haar diep verval weder op te beuren, en te doen bloeijen. In zijnen omgang wist hij deftigheid en ernst aan minzaamheid en zelfs gemeenzaamheid te paren, en waar hij optrad, werd hij bemind om zijne opregtheid en hartelijkheid. Met moed en vasten wil nam hij de zaak ter hand, bragt het kerkbestuur op eenen geregelden voet, verbeterde ingeslovene misbruiken en verkeerdheden, en hoewel hij eenen zwaren strijd had te strijden met hen, die hem, uit gebrek aan inzicht of aan goeden wil, niet genoegzaam ondersteunden, of zelfs wel tegenwerkten, zoo wist hij toch over het algemeen eenen ijver te doen ontbranden, die nog jaren lang nuttig voor de gemeente geweest is”.

Ds Volkersz was dus de man van de opbouw van de gemeente. Dit blijkt uit de beide preken.

Op 8 april 1770 sprak hij naar aanleiding van Deut. XXXI:9-13 op het Bijbelfeest of inwijding van eenen met zilver beslagen BYBEL tot een Godsdiensig gebruik op den predikstoel der Evangelisch Luthersche Gemeente binnen Woerden.

Op 23 juni 1771 sprak hij een leerrede uit over de Heerlijke Gelukstaat der Kerke en Bondgenooten Gods onder den Heil-dag des Nieuwen Testaments voorzegt in Ethans verrukkelijke taale, Psalm LXXXIX: 16, 17. Omdat het ons en onzen Kerkenraad goedgeacht heeft, om in navolging van veele onzer Gemeentens in de Nederlanden, Jaarlijks, 't welk, tot hiertoe onder ons geen plaats gehad heeft, de geloofs-leere onzer Kerke voor te draagen, u duidelijk aan te wijzen, wat wij leeren, gelooven en bekennen, en op zuivere gronden aan te toonen, dat dezelve in allen deelen overeenkomstig is met het onfeilbaar Woord der Godlijke Openbaring.

Ds Volkersz stond te Woerden van 17 september 1769 tot 1 december 1776 en ging vervolgens naar Purmerend. Hier was hij nog werkzaam tot zijn overlijden op 4 februari 1796.

