

## MOOI SOEST.

Mooi Soest met je bossen, je heuvels, je dalen,  
 Waar 'k uren aaneen met plezier rond kan dwalen.  
 Je oude historie. Je kern om de toren,  
 Waar 'k zie hoe het was, zo lang reeds tevoren.  
 Je hofsteden, daar bij de polder beneden,  
 Waar schaapskooien dromen van tijden geleden.

Mooi Soest met je huizen langs straten en lanen;  
 Wat ben je gegroeid! - Nu ook flats, autobanen.  
 Wat maakt jou tot Soést? Wat toch maakt me hier blij?  
 Wat is jouw geheim? Waarom voel ik me vrij?  
 Waardoor komen hier steeds veel mensen genieten  
 Van 't uitzicht? Je akkers met koren en bieten?

Mooi Soest heeft een hart - en dat hárt moet er blijven:  
 De vlakte, waarboven ik wolken zie drijven  
 En die ik kan volgen naar het verre verschiet.  
 En waar ik geniet: Wat Gods Schepping me biedt.

Mooi Soest heeft een hárt - en dat hart is een gouden!  
 En wil Soest - Soést blijven, dan moet het dát houden!

20-6-1975

Joh. W. Kragt,  
 op: "De Grindhoogt"

