

DE GEMEENTE SOEST HEEFT UITBREIDINGSPLANNEN

Amersfoortse Courant. Januari 1927.

Waar de groote wilde dennen
 In de woeste duinen staan,
 Zijn veel zwervers, peinzers eenzaam,
 Schoonheid delvend, heengegaan.
 Golven ongerepte velden
 Tot den einder, wonder-wijd
 Zijn de vrije heidevelden!
 Maagdelijke zuiverheid
 Zijn de blanke heuvelrijen
 En het zilverwitte zand,
 Dat daar onbedwongen voortstuift
 In dit schilderachtig land!

Hoort! Daar gaat men huisjes bouwen,
 Mooie huisjes, braaf en net
 En daar worden denneboompjes
 Aardig twee-aan-twee gezet.
 En daar komt een grappig parkje
 Met een bank en een fontein
 En zes stijve rhododendrons,
 Alles leuk en lief en klein.
 En fatsoendelijke winkels,
 Woninkjes, je zult eens zien,
 Met electriche piano's
 En antennes bovendien.

En misschien ook wel een kroegje
 Met een lekker glaasje bier,
 En een handeltje in krenten
 En een dikke rentenier.

Neen, verhoedt dat! Laat die heiden,
 Laat die heuvels ongerept!
 Soest, bezin je, en vernietig
 Niet het schoonste wat je hebt!
 Zit niet peuterig te prutsen
 Aan zoo'n prachtig stuk natuur,
 Omdat jij je "uit" wilt breiden!
 Zóó'n "uitbreiding" is te duur!
 Blijf met je beschavings handen
 Van dan éénig stukje af,
 Steel ons niet het laatste restje
 Van wat de natuur ons gaf.
 Laat de blanke heuvelrijen
 En het zilverwitte zand,
 Dat daar onbedwongen voorstuift
 In dit schilderachtig land!

"Pimmy"



"Waar de groote wilde dennen in de woeste duinen staan"



