

## Biografie Johannes van Schie

Johannes van Schie werd op 16 oktober 1901 in Harderwijk geboren als zoon van kleermaker Hermanus van Schie en Johanna Cornelia Bes-selsen. Hij overleed op 31 juli 1989 te Loenen aan de Vecht.

Johannes kwam uit een kleermakersgeslacht, dat dit beroep al sinds circa 1750 uitoefende, eerst in Delft en sedert ongeveer 1800 in Harderwijk. Zijn vader had een eigen bedrijf; het ondernemen zat de familie in het bloed.



Meester Van Schie, hoofd van de christelijke lagere school te Loenen (1935-1967).  
Foto: collectie A. van Schie.

In Harderwijk volgde Johannes de christelijke kweekschool. Toen hij onderwijzer was, haalde hij in zijn vrije tijd de hoofdakte en enkele andere akten, onder meer voor wiskunde.

Achtereenvolgens was meester Van Schie stagiair (kwekeling met akte) aan de christelijke school te Garderen (1921-1922), onderwijzer aan de hervormde viermannschool te Wezep (1922-1929), eerste onderwijzer ('adjunct-directeur') aan de hervormde burgerschool aan de Laan van Nieuw Guinea te Utrecht (1929-1934) en hoofd van de christelijke lagere school te Loenen aan de Vecht. Meester Van Schie trad in Loenen in dienst op 1 januari 1935 en ging met pensioen per 1 januari 1967.

Op 26 mei 1927 trouwde Van Schie als 25-jarige te Oldebroek met Marie de Jong (1903-1973). Als weesmeisje had Marie ooit nog enige tijd doorgebracht op de buitenplaats 'Wallestein' aan de Vreelandseweg te Loenen.

Van Schie stond in Loenen spoedig bekend als een actief en ondernemend schoolhoofd. Toen hij in deze plaats begon, telde de christelijke lagere school 46 leerlingen en twee onderwijskrachten. Mede door zijn werklust, ijver en plichtsbetrachting (een typering van het schoolhoofd te Utrecht, G. Hoewelaken) ging de school een bloeitijd tegemoet. In de zomer van 1940 telde de school aan de Rijksstraatweg, anno 1995 't Fundament geheten, al honderd leerlingen. En dat aantal bleef verder groeien, waardoor meer leerkrachten aangesteld konden worden.

In zijn Loenense periode was Van Schie ook actief als ouderling van de hervormde gemeente en als voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Christelijk-Historische Unie (CHU, in 1980 opgegaan in het Christen-Democratisch Appel, CDA).

Veel oud-leerlingen van de school herinneren zich vooral de lessen vaderlandse geschiedenis van meester Van Schie. Hij vertelde zeer aansprekend.

Zijn grote belangstelling voor geschiedenis blijkt ook uit zijn dagboek over de ontwikkelingen in de school. Daarnaast maakte Van Schie aantekeningen over de bezetting. Deze *Dagboeknotities* van meester Van Schie zijn het uitgangspunt geweest voor het artikel van Stanny Verster in deze Vechtkroniek. Aan de hand van deze (korte) notities over de jaren '40-'45 kunnen wij ons een beeld vormen van de gebeurtenissen die een halve eeuw geleden in onze omgeving plaatsvonden.

Kees de Kruijter