

4. Jubileumfestiviteiten gedurende 100 jaar

In het leven van een vereniging, die al wat langer bestaat, nemen de jubileumvieringen een belangrijke plaats in. Niet alle lustrum-vieringen uit het bestaan van het 100-jarige 'Fidelio' zijn het waard om apart genoemd te worden. Vaak werd de herdenking volgens een eenvoudig en vast patroon gehouden: een receptie, een jubileumconcert en een feestavond voor de leden en de genodigden.

Er is echter een aantal jubileumvieringen, dat een aparte vermelding verdient omdat zij eruit springen vanwege hun bijzondere karakter:

Zilveren jubileum in 1920

De oudst bekende viering is het 25 jarig bestaan, dat in 1920 gehouden werd. We lichten dit evenement er even uit, niet vanwege de uitgebreide feestelijkheden, maar door de typische omstandigheden van die tijd.

Voor een lange en uitvoerige reeks van festiviteiten was er 75 jaar geleden kennelijk geen geld of mogelijk ook geen animo. De viering beperkte zich immers maar tot één avond en die avond werd ook niet omstreeks de oprichtingsdatum 5 maart gehouden, maar ruim 3 maanden later, op 8 juni 1920. De redenen van dit "door omstandigheden" veroorzaakte uitstel zijn niet te achterhalen, maar wellicht zal het feit een rol hebben gespeeld, dat de oude "Harmonie" in 1920 nog geen verwarming had. Het meestal koude weer in maart is niet aantrekkelijk om dan een feestavond in een onverwarmde zaal te organiseren.

In het programma van de viering op 8 juni stond "een voordrager, die op buitengewone wijze de feestavond gezellig wist te maken". Ter afwisseling speelde de harmonie een aantal muziekstukken en hield een lange rij notabele sprekers een feestrede: de president van 'Fidelio', Jhr. J.B. de Beaufort Jr., de beschermheer Jhr. J.B. de Beaufort Sr., de gemeentesecretaris de heer C. Klomp, eerst namens enige ingezetenen van Woudenberg, waarbij hij een enveloppe met inhoud over-

handigde, daarna nogmaals de heer C. Klomp, namens toneelvereniging "Ons Genoegen".

Bij de avond was een groot aantal genodigden aanwezig o.a. begunstigers met huisgenoten, vertegenwoordigers van zusterverenigingen uit Leusden, Scherpenzeel, Austerlitz, Amerongen, Barneveld, zangvereniging "De Lijster". Allen hielden een toespraak en lieten hun gelukwensen vergezeld gaan van geschenken. Om 12 uur sloot de voorzitter het officiële gedeelte van de feestavond af, maar de muzikanten van 'Fidelio' en de zusterverenigingen "bleven na afloop nog een poosje gezellig samen bijeen..." Er was immers, zoals het verslag met genoegen aangeeft "van alles meer dan genoeg en aan verschijning ontbrak het aan niets". Dit alles aangeboden en verzorgd door de beschermheer.

Het 40-jarig jubileum in 1935

In februari van dat jaar vormde zich een huldigungscomité van vier vooraanstaande Woudenbergers, de heren Kruidhof, van Arkel, Heine en Vermeulen, en een bestuurslid van elk van de plaatselijke verenigingen.

Op 2 maart was er een receptie met als eregasten Jhr. Hooft van Geerestein, beschermheer notaris Lagerwey en een vroegere dorpsgenoot Cees van Eede, die speciaal uit Amerika was overgekomen. Toespraken, bloemen en geschenken.

Een feestelijke vergadering vond op 5 maart plaats in 'de Harmonie' voor leden, donateurs en genodigden. Begonnen werd met een muzikale inleiding met o.a. de feestmars 'Fidelio' 1895-1935, gecomponeerd door de dirigent, de heer J.C. van der Werf. Helaas is deze mars verloren gegaan.

Vervolgens hield de heer E. Kruidhof, voorzitter van het huldigungscomité uit de bevolking een feestrede, waarbij hij als jubileumge-

schenk een stel pauken aanbood. Verder waren er geschenken van "De Lijster", "Longa", de winkeliersvereniging, de Oranjevereniging, de voetbalclub en de Valleiruiters en toespraken van de burgemeester en afgevaardigden van de zusterverenigingen.

Uit handen van de voorzitter J.W. van Alphen ontvingen 5 'Fidelio'-leden, J. van Dijk, H. Methorst, Jac. Vermeulen, J.W. van Egdome en W.J. van Egdome een vergulde zilveren medaille voor 40 resp. 25 jaar lidmaatschap.

Na een tweede muzikaal intermezzo, waarbij succesvolle concoursnummers ten gehore werden gebracht, voerden 3 dames, namelijk mej. Jo Versteeg, Ali Methorst en Willie Moesbergen een toneelstukje op, namelijk "Hannes in kwartier". Tot slot traden 'Fidelio'-leden op in de 'Fidelio'-revue "Voor 40 jaar tot nu toe", geschreven door het lid J.W. van Egdome. Het feest eindigde met dansen en de feestvreugde werd verhoogd doordat de beschermheer op gebak en wijn trakteerde.

Het gouden jubileum in 1945

Door de oorlogsomstandigheden werd het 50 jarig bestaan op 5 maart 1945 slechts in kleine kring herdacht. Als enige feestelijke noot was er de huldiging van penningmeester J. van Dijk, die op die dag tevens 50 jaar lid en 25 jaar kasbeheerder was. Eerst in november van dat jaar was er een huldigingsbijeenkomst in een gedeelte van de fabriek van de heer C.H. Cortus, omdat er in Woudenberg geen zaal meer ter beschikking was voor een dergelijk groot feest.

Een huldigingscomité, bestaande uit de heren C. Klomp, C.H. Cortus, T. de Bree en 2 ereleden van 'Fidelio' H. Methorst en J.W. van Egdome, maakte het mogelijk dat deze feestavond gehouden kon worden, en tevens de volgende avond een muziekkuitvoering. Bovendien zorgde het huldigingscomité voor een donateursactie in Woudenberg, waarbij het aantal donateurs van 100 naar 280 verhoogd werd.

Het 60 jarig bestaan in 1955

Eveneens een sobere viering, net als 10 jaar

daarvoor, met een Ere-comité bestaande uit burgemeester J.A. Hosang, wethouder H. Haanschoten, ere-voorzitter Jhr. J.B. de Beaufort en beschermheer C.H. Cortus. Een comité van actie, de heren E. Kruidhof, G.D. Marringa en B.H. Methorst zorgde voor de inzameling van geld door middel van een collecte in het dorp. Er werd f 941,13 opgehaald, welk bedrag als geschenk aan 'Fidelio' werd aangeboden op 7 mei tijdens een feestconcert in de juist nieuw gebouwde Eierhal. Naast een drukbezochte receptie in "Bellevue" was er op 11 maart een bescheiden feestje voor de leden en hun dames in het repetitielokaal, een houten gebouwtje achter restaurant "Bellevue".

Het 75 jarig bestaan in 1970

Om aan geld voor deze jubileumviering te komen hield de vereniging op 27 en 28 februari een bazaar in de Eierhal. Vervolgens was er op 4 april het gebruikelijke jubileumconcert, met daaraan voorafgaande een receptie in het verenigingsgebouw. Een week later was er een herhaling van het jubileumconcert, maar in tegenstelling tot het eerste concert was hiervoor een matige belangstelling.

Als nieuwigheid en als extra attractie organiseerde 'Fidelio' verder een "muziekweek" van 24 t/m 25 juni. Op de eerste dag hield het korps een rondgang door Woudenberg met aansluitend een concert in de muziektent, waarvoor grote belangstelling bestond. De volgende dag was er een muziekfestival op het landgoed Geerestein met medewerking van Jonathan uit Zeist, het 'Engelhardkorps' uit Den Dolder en uiteraard de drumband en de harmonie 'Fidelio'. Het was een zeer geslaagde avond.

Het vervolg van de "muziekweek" was op 18 september met een buitenconcert van de Koninklijke Zeister Harmonie in de muziektent en op 19 september een defilé van 'Fidelio' en de muziekverenigingen uit de omgeving. In november was er tot slot voor de leden een uitgaansavond naar een concert, dat werd verzorgd door de Utrechtse Muziekschool en de Marinierskapel.

Het 90 jarig jubileum in 1985

De viering van het 90 jarig bestaan werd gedeeltelijk opgezet volgens een oud en beproefd recept. Er vormde zich een werkcómité "90 jaar 'Fidelio'", bestaande uit de heren W. van Halem, G.D. Marringa en W. Rommers, dat aan de slag ging om een passend geschenk namens de gemeenschap in Woudenberg aan de jubilaris aan te bieden. Als stimulans voor de inzamelingsacties kwam er een "comité van aanbeveling voor de fondsenwerving voor jubilerend 'Fidelio'" tot stand. Daarin zaten niet minder dan 14 notabele en vooraanstaande burgers uit de gehele Woudenbergse samenleving. Als jubileumgeschenk werd namens de bevolking een witte sousafoon aangeboden.

Als nieuw element in de reeks van eerdere jubileumvieringen werd uit de eigen 'Fidelio'-gelederen ook een jubileumcommissie gevormd, die de organisatie van de eigenlijke jubileumfestiviteiten op zich nam. Deze commissie, bestaande uit mevr. J. van der Sluis-de Boer, en de heren J. Vink en J. Zwart bereidde een uitgebreide viering voor, waarbij de volgende activiteiten plaatsvonden:

Uitgave van een 'Fidelio' jubileum boekje met informatie over het verleden van de vereniging, een overzicht van de feestelijkheden in 1985 en een opwekking voor een bijdrage aan het jubileumgeschenk. Dit boekje werd in februari huis aan huis in Woudenberg verspreid.

- 9 maart: receptie in 'de Harmonie' met aansluitend een gezamenlijke erwtensoepmaaltijd voor de leden en een feestavond met 'Fidelio' films, spelletjes en bingo. Gecombineerd met de receptie konden de bezoekers een uitgebreide foto-tentoonstelling bekijken met beelden uit het verleden van 'Fidelio'.
- 16 maart: een complete uitvoering van alle drie de leerlingorkesten in het Verenigingsgebouw.
- 23 maart: jubileumconcert harmonie en drumband, met na de pauze een optreden van de Koninklijke Biltse Har-

monie in het Verenigingsgebouw.

- 19 april: goodwillconcert van de Kapel der Koninklijke Luchtmacht in sporthal "de Wielewaal".

In mei en juni 4 buitenconcerten in de wijken van Woudenberg. Helaas moesten hiervan 2 concerten worden afgelast vanwege de regen.

- 7 sept.: concert samen met fanfare "De Eendracht" uit St. Willibrord. Ook dit concert was in de buitenlucht gepland en wel, zoals in vroeger dagen, in de tuin van Huize Geerestein. Vanwege de regen moest ook dit buitenconcert afgeblazen worden. In dit geval werd inderhaast uitgeweken naar de kerkzaal van "de Voorhof".

- 30 nov.: grote feestavond en lopend buffet voor leden en aanhang in hotel Schimmel met een gevarieerd programma.

Tot slot nog de vermelding dat het clubblad Klankbord in maart met een speciale jubileumuitgave uitkwam.

Het eeuwfeest in 1995

De viering van het 100-jarig bestaan kan aangemerkt worden als "zeer uitgebreid en een eeuwfeest waardig", hetgeen mag blijken uit het volgende overzicht:

- 27 jan.: installatie eierkoningin Wilma van Essen en eierprinses Gerda Lukkien, beiden lid van 'Fidelio', gekozen als kandidaten van het 100 jarige 'Fidelio'.
- 18 feb.: play-in voor muzikanten uit de hele regio, in 'de Harmonie'
- 11 maart: receptie en reünie van oud-leden in 'de Harmonie'
- 22 april: jubileumconcert in de Camp met als solist Daniël Wayenberg, piano.

29 april: optocht ter gelegenheid van de verjaardagsviering van koningin Beatrix, met als thema's: herdenking 50 jaar bevrijding en 100 jaar 'Fidelio'.

29 april
t/m 6 mei: etalage-wedstrijd met kwisvragen over muziek

5 mei: bevrijdingsconcert in 'de Camp' met medewerking van de Chr. Gem. Zangvereniging 'Jubilate Deo.'

20 mei: dag van de muziek, optreden leerlingenorkest op het Julianaplein tijdens de markt ('s morgens). 's Middags muzikale oriënteringsrit per fiets in de omgeving van Woudenberg.

24 t/m
28 mei: concertreis harmonie en drumband naar Neftenbach, Zwitserland

Hele maand juni: expositie 100 jaar 'Fidelio' in de Rabobank Woudenberg.

10 juni: Haantjesdag; thema: muziek.
's Avonds gezamenlijk concert door alle Woudenbergse koren en harmonie 'Fidelio' in 'de Camp'.

8 juli: Campdag. Op parkeerplaats bij sporthal 'de Camp' van 11.00 tot 16.00 uur oudhollandse markt met spelen, volksdansen, muziek en mini-rommelmarkt.
's Avonds oplying hete luchtballon en feestavond in 'de Camp'.

25 aug.: tegenbezoek Musikverein "Seuzach", Zwitserland aan Woudenberg. Concert in de Camp, daarna feestavond in "de Harmonie".

sept.: bezoek Koninklijke Harmonie 'St. Caecilia' uit Kruishoutem, België, met als afsluiting een concert in cultureel centrum 'de Camp'.

7 okt.: Lampionnenoptocht.

18 nov.: Slotfeest voor alle leden en aanhang in "de Donderberg" met lopend buffet en grote spelletjes- en dansavond.



1995: namens 'Fidelio' werden Gerda Lukkien (links) als Eier-Prinses en Wilma van Essen als Eier-Koningin geïnstalleerd. Zij vertegenwoordigden Woudenberg dat jaar bij feestelijke gebeurtenissen.