

# Mededelingenblad



# Stichting Oud Woudenberg

Redactie: G.D. Marringa (coördinator)  
W. Berentsen  
P.R. Haring  
A.F.M. Reichgelt  
H. Schouten  
Th. van Straalen

Redactie-adres:  
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, tel. (033) - 2862328.

---

De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 1955,  
stelt zich ten doel:

1. Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheidkundige aard betrekking hebbende op of gevonden in de gemeente Woudenberg en omgeving.
  2. Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Woudenberg.
  3. Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de gemeente Woudenberg in het verleden en heden.
- 

Secretariaat: P.D. de Kruif, Pr. Hendrikstraat 16,  
3931 BA Woudenberg.  
tel.: (033) - 2862675.

Donatie minimaal f 15,00 per jaar.  
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de stichting.  
Postgironummer 2057783.  
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401.

---

De Oudheidkamer aan de Schans nr. 20 is geopend op iedere tweede vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur.

---

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgeefster.  
ISSN: 0927 - 9792

---

## INHOUD

---

Jaarlijks uitstapje donateurs	pag. 781
Uit Woudenbergse verleden nr. 2	pag. 786
Open Monumentendag	pag. 790
Tentoonstelling	pag. 790
Van het bestuur	pag. 791
Lesbrief voor Woudenbergse jeugd	pag. 792
Nieuwe aanwinsten	pag. 792

---

## JAARLIJKS UITSTAPJE DONATEURS

---

Zoals gebruikelijk hebben wij ook dit jaar ons jaarlijks uitstapje georganiseerd in de tweede volle week van september en wel op WOENSDAG 17 SEPTEMBER a.s.

Om zoveel mogelijk variatie in onze uitstapjes te brengen hebben wij dit jaar gekozen voor een deel van Noord-Holland, en met name de noord-oost hoek, ook wel West-Friesland genoemd.

Om 8.00 uur zullen bussen van de Fa. Van Vlastuin vanaf de brandweergarage aan de Schans met ons richting Amersfoort vertrekken, alwaar wij via het kruispunt Hoevelaken over de A1 in noordelijke richting gaan en door het Gooi om Amsterdam, door de tunnel onder het IJ de provinciale weg N247 nemen en vervolgens via Broek in Waterland, Monnickendam naar Volendam rijden. In deze bij velen wel bekende plaats houden wij een koffiestop in Hotel SPAANDER, met een prachtig wijds uitzicht over het Markermeer.

In dit hotel zullen wij worden opgewacht met koffie en gebak. Na het nuttigen hiervan is er ongeveer een half uur gelegenheid om het pittoreske centrum met de vele souvenir en antiekwinkeltjes in de onmiddellijke omgeving van het Hotel te bezichtigen en voor liefhebbers kunnen hier inkopen voor thuis worden gedaan.

Om 11.45 uur vertrekken de bussen verder in noordelijke richting om via Edam, Oosthuizen, Scharwoude, om Hoorn, Oudijk, Lutjebroek en Bovenkarspel in Enkhuizen aan te komen bij het ontvangstgebouw van het Zuiderzeemuseum. Hier staat om 11.45 uur de boot gereed om ons over het IJsselmeer naar het museum te brengen, alwaar wij om 12.00 uur hopen aan te komen.

Vanaf de aanlegsteiger van het buitenmuseum gaan wij te voet over de buitendijk met uitzicht over het IJsselmeer aan de ene kant en over het buitenmuseum aan de andere kant naar het "PEPERHUIS". In dit historische monument is naast een deel van het binnenmuseum ook een restaurant gevestigd. In de historische zaal van dit Peperhuis, met uitzicht over het water en de stad Enkhuizen, gebruiken wij een uitgebreide koffietafel en kan een ieder zich te goed doen aan de bakkerskunsten uit West-Friesland.

Om 13.30 uur zullen er twee gidsen gereed staan om ons rond te leiden door het buitenmuseum. Hier dwalen wij door de oude tijden en vooral de periode 1880 - 1932 komt hier tot leven. Maar wij ontdekken er ook een boerderij uit de Bronstijd. Het buitenmuseum is opgezet als een oud Zuiderzeestadje met meer dan 130 woningen, winkels, werkplaatsen, buurtjes en straten. Van het Noordhollandse Akersloot tot het Groningse Zoutkamp. Uiteraard kunnen we in veel panden een kijkje nemen.

Het voormalige VOC-pakhuis "Het Peperhuis", alwaar wij de koffietafel hebben genoten, herbergt - ondanks een groot-schalige verbouwing - twee exposities. "Veelzijdig verzameld" toont u beschilderd meubilair, textiel en sieraden, kaarten, schilderijen en scheepsmodellen. Op "De Peperzolder" krijgt u een levendig beeld van activiteiten in een VOC-pakhuis rond 1750. Hier kwamen de goederen binnen en werden gecontroleerd, gesorteerd en gereedgemaakt voor veiling. "Het Peperhuis" vormde met recht een belangrijke schakel tussen Azië en de Republiek der Nederlanden.

In het buitenmuseum leeft het verleden, met echte mensen. Tussen de huizen hangt de geur van vroeger. Van gerookte vis, vers geteerde schepen en kachel'tjes gestookt met turf. Ambachtslieden als zeilmakers, de kuiper en de touwslager zijn er aan het werk. In de haven en de gracht liggen diverse boten (waarop u soms kunt meevaren). U kunt een praatje maken met mensen uit Urk anno 1905, kortom een belevenis van de oude tijd, waarover wij veel hebben gehoord en nu in werkelijkheid kunnen aanschouwen.

Na de rondleiding van ongeveer één uur heeft men van half drie tot vier uur gelegenheid om op eigen gelegenheid het museum verder te verkennen, of plaats te nemen in- of op de terrasjes van de verschillende restaurants.

Om vier uur wordt iedereen weer bij de aanlegsteiger verwacht en brengt de boot ons weer naar de overkant waar de bussen gereed zullen staan om ons richting Woudenberg te vervoeren. De terugtocht gaat via een geheel andere route en wel over de Markerwaarddijk met links en rechts een wijds uitzicht over resp. het IJsselmeer en het Markermeer. Aangekomen bij Lelystad gaan we via de Flevopolder richting Harderwijk en slaan even voor deze plaats rechts af om nog verder door de polder in Nijkerk aan te komen en over een klein stukje A28 na kruispunt Hoewelaken de afslag Leusden/Woudenberg te nemen en vervolgens om omstreeks zes uur aldaar te arriveren.

Het programma van woensdag 17 september a.s. ziet er als volgt uit:

- 8.00 uur Vertrek met bussen van de Fa. Van Vlastuin vanaf de brandweergarage aan De Schans.
- 9.30 uur Aankomst in Volendam bij Hotel SPAANDER, waar de koffie en gebak op ons wacht (tel. 0299-363595).
- 10.45 uur Vertrek richting Enkhuzen.
- 11.30 uur Aankomst in Enkhuzen.
- 11.45 uur Vaartocht met de museumboot naar het buitenmuseum, vaartijd ca. 15 minuten.
- 12.00 uur Aankomst buitenmuseum.
- 12.30 uur Koffietafel in restaurant "Het Peperhuis" (tel. 0228-351111).
- 13.30 uur Rondleiding buitenmuseum.

- 14.30 uur Vrije tijd, die men naar eigen believen kan invullen.  
16.00 uur Verzamelen bij de aanlegsteiger.  
16.30 uur Vertrek uit Enkhuizen.  
18.00 uur Aankomst in Woudenberg.

De kosten van deze excursie bedragen f 50,- p.p. In dit bedrag zijn begrepen de kosten van de touringcar, koffie met gebak, de koffiemaaltijd, kosten rondleiding en de fooi voor de chauffeur.

Omdat het zuiderzeemuseum vrij toegankelijk is voor houders van een museumjaarkaart hebben wij de toegangsprijs niet in het bedrag opgenomen. Voor degenen die niet beschikken over een museumjaarkaart zal in de bus een extra bedrag van f 10,- moeten worden betaald, zijnde de toegangsprijs voor het museum.

**HOUDERS VAN EEN MUSEUMJAARKAART VERGEET NIET DE KAART MEE TE NEMEN !!!!!**

U wordt verzocht het bijgesloten aanmeldingsformulier **UITERLIJK 12 SEPTEMBER a.s.** in te leveren bij de penningmeester, de heer H. Wildschut, John. F. Kennedylaan 13 te Woudenberg (tel. 286 1266), onder gelijktijdige betaling van de kosten d.m.v. overmaking naar postrekening 205 7783 of op rekeningnummer 37.24.34.401 bij de Rabobank te Woudenberg t.n.v. de Stichting Oud Woudenberg met de vermelding "Uitstapje".

Wij nodigen u hartelijk uit deel te nemen aan onze excursie. Onzerzijds zal er alles aan worden gedaan om u een aangename dag te bezorgen. Eventuele belangstellenden zijn eveneens welkom.

De excursiecommissie,

Mw. J.H. Blokhuis  
M.J. Hendrikse  
H.G. Moesbergen  
W. van der Wiel.

De opnieuw benoemde bode ging hiermee accoord en de secretaris werd gemachtigd tegen de volgende vergadering de gerechtskas en de kaarten van Woudeberg naar het nieuwe gerechtshuis over te brengen. Van deze wijziging moest door het aflezen bij de kerk openbaar kennis worden gegeven. En hierna is, zo vermelden de notulen, de vergadering in volmaakte orde gescheiden. Kennelijk was er toch wat rumoer over deze zaak geweest! Hier maken wij kennis met het gebruik dat belangrijke besluiten door het aflezen na de kerkdienst bekend werden gemaakt. De bode-aflezer ging daartoe op een stenen verhoging nabij de kerktoren staan, zodat hij voor een ieder goed te zien en te horen was. Dit hardstenen voetstuk ligt er thans nog steeds.

### Openbare orde

In 1803 werd in een gezamenlijke vergadering van Schout en Gerechten van Woudeberg en van Geerestein besloten om bij het aangaan van de "openbare godsdienst", zowel op zondagen als op andere dagen, door de koster met de kleine klok te laten luiden. Enige ingezetenen hadden kenbaar gemaakt, dat het luiden met de grote torenklok hinderlijk voor anderen zou zijn.

Op 30 december 1802 vonden Schout en Gerechten van Woudeberg die blijkbaar regelmatig ter kerke gingen, dat er voor de schout de schepenen, de secretaris en voor "diegenen welke meer in de gerechtsbank behoren", te weinig plaats was. Een oplossing werd gevonden door voor de bestaande bank een uitbreiding te laten maken, waardoor meer plaatsen ontstonden. Op dezelfde vergadering wordt dit met de kerkmeesters besproken. Zij stemmen met dit voornemen in, doch willen een contraprestatie van het gerecht. Zij verzoeken het gerecht op rekening van het gerecht de preekstoel, de banken voor de kerkmeester, voor de kerkeraad en de schepenbanken bruin te laten verven. Dit wordt goedgevonden, voor wat hoort wat, en de kerkmeester Voskuyl wordt verzocht de genoemde banken te laten verven. Naderhand, in de loop van de 19e eeuw, is de

preekstoel wit geschilderd, totdat bij de restauratie en uitbreiding van de kerk in 1952 deze preekstoel geheel ontdaan is van alle verflagen en het pachtige eikenhouten werkstuk weer te bewonderen is.

Op 22 december 1802 besloten Schout en Gerechten van Woudenberg zes lantaarns in het dorp bij donkere avonden, (tot voorkoming van ongelukken en om daardoor het gaan naar de catechisatie te bevorderen) te doen branden. Vier lantaarns om het kerkhof (dus rondom de kerk) één op het poortje voor de pastorie en één aan de kruisweg aan het einde van de Steenstraat, (ook wel Heerenstraat, of zoals thans Voorstraat, genoemd) en wel op het ijzer aan het huis van Hermanus Johannes van Maanen.

De klepperman moest ervoor zorgen en de schout nam op zich om voor de olie te zorgen. In die tijd was Cors van der Velden klepperman van het gerecht. Hij woonde in de straat die vroeger in de volksmond de Corssesteeg werd genoemd. In deze functie had de klepperman recht op vrije kleding. Deze bestond om de twee jaar in "een rok, broek en buis". Op 29 december 1803 werd besloten deze kleding opnieuw aan de klepperman te verstrekken. De schepenen Van Holten en Van Leusden moeten ervoor zorgen, dat de stof wordt aangekocht en zo wordt het kleppermanstenuue gemaakt. Cors liep er weer netjes bij in zijn maatcostuum.

### Onrust in de Franse tijd

In 1813, de tijd van de overgang van de Napoleontische tijd naar een vrij en onafhankelijk Nederland, waren er hier en daar natuurlijk wel wat spanningen. Ook in Woudenberg broeide er wat. In dat jaar was Louis Lucas Eliza Bols maire van Woudenberg. Toen berichten over de ineensstorting van het Franse keizerrijk ook Woudenberg hadden bereikt, had een aantal inwoners in de maand November zich naar de maire begeven - deze woonde op Groenewoude - en hem de Franse vlag gevraagd. Vervolgens hadden zij de vlag verbrand. Enige dagen later was een detachement "troepen van allerhande wapenen" in Woudenberg om te onderzoeken wie schuldig waren aan deze revolutionaire daad. Maar het onderzoek leverde niets op. Niemand had iets gezien.



Onverrichterzake keerde het detachement terug. De volgende morgen keerden zij echter terug en namen nu de maire Bols en ook adjunct-maire Van Maanen mee naar Utrecht. Daar werden zij ondervraagd. Maar dat leverde ook niets op. Zij moesten nu opnieuw de eed van trouw aan de Franse Keizer afleggen en konden weer gaan. Een publicatie verscheen, waarin de inwoners van Woudenberg werd aangemaand tot rust. Of de maire ook de Franse vlag hersteld heeft, zoals hem was opgedragen, vertelt het verhaal niet.

Toen kwamen er Pruisische troepen naar Woudenberg, die voor hun paarden en manschappen haver en rogge kwamen vorderen. Bols was op zijn post en beloofde ervoor te zullen zorgen. Maar hij verdween die nacht in alle stilte, "latende de zorg voor de gerequireerde haver en rogge aan de overige leden van het gemeentebestuur over". Hierover beklagde zich een afvaardiging van het gemeentebestuur bij de onderprefect van het Arrondissement Amersfoort, Baron Snouckaert van Schauburg. Zij deden hun beklag en verzochten hem voorlopig een ander in Bols' plaats aan te stellen. Dat gebeurde; wie het was meldt het verhaal niet. Bols keerde na enige dagen terug met de mededeling, dat hij was aangesteld als luitenant bij de Dragonders. Elf jaar later komt Bols op dit voorval terug bij Koning Willem I. Hij dient een request in, waarin hij een beeld van zich zelf schetst, dat door de Schout H. Lagerwey Mzn. als ongeloofwaardig wordt bestempeld. De lezing van Bols is, dat hij indertijd een aantal boeren jongelingen heeft voorgesteld om zich gewapenderhand naar de Pruisische armee te begeven, met die jongelingen zou hij vervolgens via Utrecht naar Den Haag zijn vertrokken. Daarbij zou hij zich een weg ter ontvluchting hebben moeten banen, hetgeen hem gelukt zou zijn door de gendarmes dertig Louis d'or te betalen. Verder deelt hij mee, dat hij in de roerige dagen nogal wat onkosten had moeten maken. Lagerwey zegt in zijn "bericht en raad" aan de heer Gouverneur van Utrecht dat Bols mogelijk enige flessen jenever heeft moeten uitdelen, om de woede der Woudenbergse boeren wegens de geleden vorderingen tot bedaren te brengen. Van welk merk de jenever was, wordt niet vermeld, maar het zal een bekend merk geweest zijn.

De Gouverneur komt later nog op het antwoord van Schout Lagerwey terug, waarop deze schrijft, dat hij in eigen persoon alle mogelijke onderzoek heeft gedaan, zelfs bij Bols' grootstse vertrouwelingen van die tijd, ook bij degenen die zelf mede de hand hebben gehad in het verbranden van de vlag. Deze hadden zich verstoken of waren naar elders gevlucht. Maar Lagerwey is, zo schrijft hij, niets te weten kunnen komen van een zeker aantal jongelingen die zich met requestrant onder de vanden van de Pruisen zouden hebben begeven. De conclusie van de schout is, dat dit een verzinzel van de heer Bols is. Over de schade van de boeren wordt nog gemeld, dat deze veelal door Franse "geëmployeerden" werden lastiggevallen, zowel bij het tellen van de tabaksplanten, en het visiteren der tabaksdozen. Ook meldt het rapport, dat een ingezetene naar Amersfoort werd overgebracht, omdat hij betrapt was op het bezit van een doos vol eigen gekorven tabak. Daar wierp men hem in de gevangenis, hetgeen tot gevolg had, dat hij een epidemische ziekte opliep, waaraan betrokkene en zijn gehele familie is gestorven. In deze aangelegenheid heeft de maire Bols "de hand" gehad en hij heeft destijds deze zaak "wat rigoureuus" behandeld. Aldus de Schout Hendrik Lagerwey Mzn. in zijn antwoord op 4 februari 1825, waaraan hij nog toevoegt, dat het hem niet mogelijk is om "alle de ontelbare vexatiën door de Franse geëmployeerden den ingezetenen van Woudenberg aangedaan op te noemen (vexatiën zijn knevelende maatregelen).

De gehele historie met de Franse vlag en alles wat daarbij over de maire Bols gerapporteerd werd, geeft geen fraai beeld van deze tijdelijke gezagsdrager in Woudenberg; hij is waarschijnlijk slechts korte tijd met het burgemeesterschap naar Frans model bekleed geweest. Schout Willem Lagerwey was in 1803 gestorven en werd opgevolgd door Matthijs Geytenbeek, die in 1809 eveneens overleed. Zijn opvolger wordt Hendrik Lagerwey Mzn. benoemd bij "Koninglijk" Besluit gegeven op het Loo, 26 van zomermaand 1809, nr. 69. Het rijk van Koning Lodewijk Napoleon duurde evenwel niet lang.

-wordt vervolgd-



Januari 1926: watersnood in de Dorpsstraat, rechts op de voorgrond rijwielhandel Van Norden.

De herinrichting van het gebied rond de Hervormde Kerk geeft aanleiding om alle aandacht te richten op de kerk en omgeving.

- \* Hoe heeft de kerk er vroeger uit gezien?
- \* Welke huizen stonden rond de kerk, en waar?
- \* Wat was er in deze straten te beleven?

Deze en andere vragen vindt u beantwoord op de expositie die zal worden ingericht in het tegenover de kerk gelegen gebouw "Eben-Haëzer. Daar zullen ook de fraaie maquettes te zien zijn die van de kerk zijn gemaakt, alsmede een maquette van een tabaksschuur die in het verleden ook stonden in het gebied rond de kerk. Verder zullen er dia's vertoont worden van hoe het er vroeger uitgezien heeft.

De kerk zal de gehele dag geopend zijn en een folder met informatie over kerk en omgeving is beschikbaar. Al met al veel redenen om deze dag bezig te zijn met de historie van ons dorp.

De open monumentendag is van 10.00 - 16.00 uur.

P.D. de Kruif.

---

## TENTOONSTELLING

---

In de Oudheidkamer aan de Schans is sinds enige tijd een nieuwe tentoonstelling ingericht. Een groot aantal foto's zijn er te zien waarop vooral personen zijn afgebeeld. Mensen uit het verleden, langere of kortere tijd geleden. Veelal in hun eigen leefomgeving of als groep afgebeeld, b.v. scholen en verenigingen. In ieder geval bijzonder interessant, vooral voor de oudere Woudenbergers, maar niet minder voor de jongeren om te zien hoe het vroeger toe ging in ons dorp. Wanneer u denkt personen op de

foto's van vroeger te herkennen dan zou het bestuur van Oud Woudenberg u graag ontvangen zodat we het één en ander kunnen vastleggen voor het nageslacht. Voor iedereen zijn we open op de 2e vrijdagavond van de maand. Voor het helpen herkennen van personen op de foto's kunt u ook een afspraak maken om buiten de openingstijden langs te komen. Meldt u zich? Alvast bedankt!

P.D. de Kruif.

---

## VAN HET BESTUUR

---

### Omgeving kerk

Zoals u gemerkt zult hebben is er rond de N.H. kerk het één en ander gebeurt. Fraaie lantaarns zijn geplaatst en de bestrating is geheel vernieuwd en verfraaid. Omdat er tevens nieuwe riolering is aangelegd is de boel open geweest. Als Oud Woudenberg waren we natuurlijk zeer benieuwd of er in het hartje van het oude dorp nog iets "boven zou komen" wat van historisch belang zou zijn. Helaas is naast enkele zgn. kloostermoppen en de restanten van een beerput niets bijzonders ontdekt. Het was dan ook niet voor het eerst dat deze straten open kwamen te liggen. Op de komende Open-Monumentendag 13 september a.s. zal er bijzondere aandacht zijn voor de kerk en directe omgeving. Dit o.a. door een tentoonstelling in gebouw Eben-Haëzer en openstelling van de kerk. U hoort er meer van!

### Donateursavond

Nu al melden wij u de volgende donateursavond die is gepland op donderdag 6 november a.s. in hotel Schimmel. Noteert u deze alvast?

P.D. de Kruif.

---

## LESBRIEF VOOR WOUDEBERGSE JEUGD

---

Al geruime tijd leeft bij de stichting Oud Woudeberg, werkgroep Publiciteit, de wens om de geschiedenis van Woudeberg ook onder de aandacht van de jeugd te brengen. Gedacht wordt aan lesbrieven die een bepaald aspect van de geschiedenis van Woudeberg op eenvoudige wijze zullen behandelen. Deze informatie kunnen de scholen dan op hun eigen wijze inpassen in het geschiedenis - c.q. heemkunde onderwijs. Nu is de werkgroep zover dat één lesbrief in concept gereed is:

### "Het eerste kasteel van Woudeberg".

Deze lesbrief schetst het ontstaan van Woudeberg vanaf het allereerste begin, toen de omgeving nog een woest karakter had. Bij de lesbrief wordt ook een werkblad gemaakt met eenvoudige opdrachten. De scholen ontvangen een "master" lesbrief die vrij vermenigvuldigd kan worden. De uitvoering is zwart/wit op A4-formaat.

Het wordt aan de scholen zelf overgelaten hoe de lesbrieven in de praktijk gebruikt worden. Hoe vaak de lesbrief zal verschijnen is niet duidelijk. Dat hangt af van de belangstelling, onderwerpen en beschikbare tijd van de samenstellers. Als werkgroep hopen we dat we op deze manier ook de Woudebergse jeugd meer bij de plaatselijke geschiedenis kunnen betrekken.

P. Haring.

---

## NIEUWE AANWINSTEN

---

- Mevr. Van Daatselaar-van den Berg uit Scherpenzeel overhandigde ons kinderkleertjes van ± 80 jaar oud.
- Van mevr. De Jong-Schimmel ontvingen wij enkele oude groepsfoto's.

- De erven van mevr. v.d. Burgt-Veevliet schonken ons enkele oude foto's.
- Van de fam. H. Moesbergen ontvingen wij een fotoalbum met foto's + enkele losse foto's.
- B. Bouwmeester gaf ons enkele foto's van de voetbal.
- De INBO Woudenberg gaf ons 150 maquettes (bouwpakket).
- Iemand die onbekend wenst te blijven schonk ons een bosatlas.
- Enkele foto's ontvingen wij van P. Koudijs.
- Een koffiibus, appelmoesmachientje en een koffer uit 1940 mochten wij ontvangen van Dekker.
- J. van Elst schonk ons een kerkstoof.
- Mevrouw Floor gaf ons kaarten van Bellevue.
- J. v.d. Pol gaf ons 2 foto's en krantenknipsels van de begrafenis van ds. B. Kleywegt.
- Van de erven van mevr. V.d. Burgt-Veevliet kregen wij diverse oude foto's en gebruiksvoorwerpen.
- Mevr. J.C. van de Wetering-Silfhout schonk ons een vaas uit 1851 met een afbeelding van de kerk en een brandemer.
- Van J. ten Broek uit Scherpenzeel kregen wij een programmaboekje van de jubileumrevue van de Woudenbergse Boerenbond en een ingelijste toeristische kaart van de provincie Utrecht.
- G.J. Jetten schonk ons een beker uitgegeven t.g.v. 10 jaar bevrijding.

- Mw. W. Moesbergen gaf ons oude foto's, historische beschrijvingen, enz. van Woudenberg uit de nalatenschap van haar vader G. Moesbergen.
- Een granaat uit 1940 en diverse gebruiksvoorwerpen ontvingen wij van mevr. R. Hendrikse-Geytenbeek.
- Een uithangbord van schildersbedrijf Rommers ontvingen wij van T. van de Lagemaat (de Ebenist).
- Mw. H.J. Helius te Amersfoort schonk ons diverse bonnen voor goederen die op de bon waren in de jaren 1940-1945.
- Een elektrische boor- en schuurmachine ontvingen wij van de heer H. Moesbergen.
- Mevrouw Toller schonk ons een messenslijpplank, een munitiekist en 2 petrolkannen.
- Administratie van bijenvereniging Scherpenzeel e.o. en administratie radiodistributie mochten wij ontvangen van L.E. Schimmel.
- Een boekwerk met overzicht samenstelling gemeentebe-  
stuur van Woudenberg vanaf 1851 werd ons geschonken  
door H. Harrewijn.

