

Geschiedenis van het Vierkante Bosje

Door ROM VAN DER SCHAAF

Gedurende de afgelopen tien jaar heeft het Vierkante Bosje heel wat stemmen in beweging gebracht. Nu het laatste overgebleven deel met huizen wordt bebouwd, is het een goed moment om eens terug te kijken naar wat het jaren lang was en waarvoor het werd gebruikt. Veel oudere geboren Eemnessers hebben er nog dierbare herinneringen aan. Ook wordt iets geschreven over het aangrenzende land.

Situatie tot 1970

Vanaf de eerste kadastrale registratie omstreeks 1832 tot aan de aanleg van Rijksweg A27 begin jaren 1970 was het Vierkante Bosje een stukje land met een bijzondere vorm. Op de kaarten valt het op, omdat het anders is dan de lange oost-west lopende smalle stroken grond, die het kenmerk zijn van de meeste landerijen in de gemeente. Van buitenaf gezien was het een bijna vierkante groep bomen, maar daar binnen lagen twee percelen weiland. Dus eigenlijk een stuk weiland, omzoomd door een strook bomen (houtwal). Tot ca 1950 werden de bomen om de paar jaar gekapt en werd het hout verkocht voor ovens van bakkers. Daarna is de houtwal verwilderd, maar werd zo nu en dan wel uitgedund. Er stonden vooral elzen, maar ook eiken. De twee percelen weiland waren gescheiden door een sloot. In het midden daarvan lag een poel met een



Situatie ca 1870: Vierkante Bosje nog als in 1832; bijna geen bebouwing bij Molenweg.

"wel". Jaren lang werd het landje verhuurd aan Henk Roodhart (1900-1980); de "berenboer" aan het einde van de Molenweg (plaats nr 21/21A). Die liet er wat koeien grazen. De eigenaar van het Vierkante Bosje was al van vóór 1832 de Hervormde Kerk van Eemnes-Binnen, die ook eigenaar was van de westelijk gelegen strook tot aan de Gooiergracht en van de strook aan de oostkant tot aan de Molenweg. De noordelijker gelegen strook (langs de Laarderweg) was jaren lang eigendom van de Hervormde Kerk van Eemnes-Buiten. Beide eigenaren verhuurden het land aan leden



Situatie 1923: Eerste huizen aan Streefoordlaan; vorm Vierkante Bosje nog ongewijzigd, maar kadastrale nummers gewijzigd, wegens aanpassing oppervlakte van percelen. Bijzonderheden: Buiten het Vierkante Bosje werd de grond aan de westkant gebruikt voor akkerbouw. Aan de noord- en oostkant was er eerst bos (perceel G2) en bouwland, maar later vooral weiland. De percelen tussen de korenmolen en het bosje (G728, 809 en 877) werden begin 20ste eeuw door de kerk van Eemnes-Binnen verkocht aan de molenaars (als eerste Willem Pas en laatste Willem van Veldhuisen). Later werden deze percelen verkocht aan de boeren die woonden aan het einde van de Molenweg (Cornelis Blauwendraat op het huidige nr 10 en Henk Roodhart op nr 21/21A), terwijl Gerard van Klooster eigenaar werd van de maalterij op nr 8a.

van de kerk. Er was na 1832 voor het bosje gedurende 140 jaar geen verandering in de hoofdvorm, de eigenaar en het gebruik, maar de kadastrale registratie geeft wel kleine wijzigingen; onder andere wegens hermeting. Zo bleef het tot 1971. Intussen waren er vanaf ±1880 en vooral na 1910 aan de noord- en oostkant van het Vierkante Bosje wel diverse afsplitsingen van het er buiten gelegen land. Er werden kavels afgesplitst voor woningen, die gebouwd werden aan de Molenweg, Laarderweg en Streefoordlaan. Heel lang bleef de grond van veel percelen eigendom van de Hervormde Kerk. Een aantal bewoners van het oude stuk van de Streefoordlaan huurden een kampje grasland dicht bij hun



Vierkante Bosje ca 1960, met Molenweg en Veldweg.



Zuidwestflank Vierkante Bosje; gefotografeerd vanaf het zandpad tussen de akkers tegenover Laarderweg 86c (foto juni 1974: Henk van Hees).



Vanaf het zandpad tussen de akkers tegenover Laarderweg 86c keek je naar de huizen van de Streefoordlaan (nr 2 t/m 20). Links de zuidrand van de Algemene Begraafplaats en rechts de noordrand van het Vierkante Bosje (foto voorjaar 1970: Henk van Hees).

huis, waar ze vee op hielden. Vanaf de Laarderweg gezien waren de huurders kort na de oorlog Jan Verwoert (woonde huidige nr 10), Teus de Bruin (nr 11), Peter van de Kamp (nr 16/18) en Bram Snel (nr 20). Voor de bouw van de woningen aan de verlengde Streefoordlaan in de jaren 1970 kocht de gemeente een deel van de grond van de toenmalige eigenaren (wellicht van de Kerk Eemnes-Binnen en van Beukeboom en Blom).

Herinneringen

Door een oproep in het kwartaalblad van juli 2005 klommen enkele leden van de Historische Kring in de pen. Van hen worden in dit nummer herinneringen gepubliceerd als afzonderlijke artikelen. Van andere mensen die dicht bij het Vierkante Bosje woonden volgen hier nog stukjes met hun belangrijkste herinneringen aan dat stukje Eemnesser grond. Samen geven die ook een indruk hoe vrije tijd van de Eemnesser jeugd werd besteed in de periode van eind jaren dertig tot begin jaren vijftig.

Jan J. van Wijk, geb. 1937, woonde als kind tot ca 1953 op Laarderweg 86 (tegenover de begraafplaats) en daarna tot 1965 op Nieuweweg 2: *Wij konden via een verhard zandpad bij het Vierkante Bosje komen. Dat pad begon tegenover aannemer Van der Wardt (Laarderweg 86c). Vaak namen we andere sluippaden. Het bosje rondom het weiland was een ongeveer 8 meter brede houtwal en had midden tussen de bomen door een soort speelpad. Er was een sloot voor begrenzing van het weiland dat binnen de houtwal lag, maar ook nog prikkeldraad. Behalve struiken en kleine bomen stond er ook veel riet en lang uitgegroeid gras (buntgras). Met Pasen werd dat nog wel eens in brand gestoken. Er waren veel vogelnesten, onder andere veel merels, maar ook waren er ringslangen te zien. Het was een leuke plek om te spelen en om hutten te bouwen. Ik heb er heel wat uurtjes doorgebracht. Omdat de kant van de sloot nat was, kon je moeilijk bij de bramen. Ik nam een stok mee, waarin ik schuin een spijker had geslagen, zodat je de bramen dichterbij kon halen. We hebben er veel potten bramen geplukt. Bijna vergat ik de patrijzen te noemen. We zaten eens voor het huis van Van der Wardt toen er een groep opsteeg van het bouwland. Zij vlogen laag naar het land aan de noordkant van de Laarderweg. Er verongelukten ongeveer vijf patrijzen door de elektriciteitsdraden, die toen nog aan palen hingen. Dat was in december omstreeks 1946. We hebben ze tussen de families verdeeld en opgegeten.*



De ingang naar de weilanden, die omzoomd werden door het Vierkante Bosje. Dit is bij de noordwesthoek van het bosje. Ook is het karrenspoor goed te zien (foto juni 1974: Henk van Hees).

A. (Bram) Snel, geb. 1930, Streefoordlaan 20, gelegen bij de noord-oosthoek van het Vierkante Bosje. Hij is daar geboren en heeft er altijd gewoond. Het huis is in 1924 gebouwd voor zijn ouders Abraham Snel (1886-1959) en Johanna Dop (1886-1942):

Als jongens speelden we altijd in de bosjes. Al die bomen en de kampjes, dat was een prachtig speelterrein. Je kon er gewoon door heen struinen. Er groeiden veel bramen. Ook zaten we altijd in de grote boom, die stond op het weiland binnen de bosjes aan onze kant. Eens zaten we daar en kwam er een bui aan. De lucht werd helemaal zwart. Dus wij naar huis. Er kwam onweer en de bliksem sloeg in de boom, waarna die helemaal gespleten was. Vanaf mijn veertiende jaar moest ik aan het werk en was het spelen voorbij. Vanuit huis hadden we uitzicht over de graslanden tot aan de Baarnse bossen.



Begin 1976: zand voor A27 gestort; witte huis van oa H. Fecken staat nog aan de westkant.

Reinier Ruizendaal, geb. 1924, tot 1950 wonend Laarderweg 31:

Als jongen van ongeveer 15 jaar liep ik op zondag wel langs het Vierkante Bosje en over de paadjes tussen de akkers daar. Na de kerkdienst hadden we het middageten en daarna maakte ik met een groep jongens vaak een wandeling naar Laren. Dat was vooral met Henk Dop, Cor Blom, Gijs en Jan Elsinga en Hennie van den Berg. Bij mooi weer gingen we terug langs de Witte Bergen, omdat de bermtoeristen daar een leuke bezienswaardigheid waren. In de oorlogsjaren kwam ik na het neerstorten van "het vliegend fort" (de Engelse bommenwerper) bij het Bosje. Even later moest ik van een Duitser, met nog een Eemnesser, één van de Engelsen op de vrachtwagen leggen, die aan het eind van het zandpad stond. Door de val uit het vliegtuig was er op de plaats van het lichaam een kuiltje in de grond. We moesten handschoenen aan, want hij was giftig, zei de Duitser. De Duitser bekeek ook wat onderdelen en vond dat de Engelsen maar slappe troep gebruikten. Die Duitsers kenden namelijk nog geen plastic.



Situatie ca 1978 met rest Vierkante Bosje en omringende gebied. Nog geen Eemlustlaan.

G. (Bert) Bos, geb. 1941, woonde als kind eerst Streefoordlaan 16/18 (toen nog nr 14) en tot 1965 op nr 6 (toen nr 4):

Nadat de school weer was begonnen, in september, gingen we altijd bramen plukken. En tegen de winter en in het voorjaar vuurtje stoken in het hoge verdroogde gras. Dat deed ik vooral met Piet Blom, Arent Jongerden, Arie van de Kamp en Pierre van de Kuinder. Eigenlijk altijd aan de zuidkant en de westkant, want het moest uit het zicht van Snel blijven. In de zomer bouwden we ook hutten. De hele lagere schooltijd, tot in de zesde klas, speelden we daar. Vaak zagen we Henk Roodhart met paard en wagen rijden. Met het heel sierlijk lopende zwarte paard reed hij meestal in snelle draf via de Laarderweg en het zandpad naar zijn vee in het Bosje. Van die tijd heb ik ook andere herinneringen. Mijn vader Arie (1893-1974) had een kampje land tussen het Bosje en de Begraafplaats en ook een perceel west van het Bosje. Toen ik een jaar of elf was leerde hij mij het binden van schoven rogge. Dat verbouwde mijn vader met onder andere aardappelen als wisselgewas. Na schooltijd moest ik al jong de hokken voor onze paar varkens uitmesten. Ondanks de kleine behuizing van het gezin met zes kinderen was het voor mij een goede tijd. Dat kwam ook doordat veel burens op de Streefoordlaan familie waren. In zeven woningen op de toenmalige nummers 2 t/m 14A woonde familie. Namelijk mijn getrouwde zusters Gerda (geb. 1934, Kroeze-Bos) en Aartje (geb. 1924, vd Broek-Bos), opa en oma Jan en Rengertje Verwoert, de ooms Gijs Verwoert en Peter van de Kamp en tante Dirkje Bos. Op dat rijtje was alleen Hagen geen familie; op nummer 12 (nu 14).

De laatste 35 jaar

In 1971 begon een reeks aanpassingen, die leidde tot het einde van het Vierkante Bosje. Van het Gemeentebestuur werd nog veel stuurmanskunst gevraagd. De aanleiding was de aanleg van de A27, met de oprit naar het viaduct en daarbij de Zuidersingel, waardoor de gehele westkant van het Vierkante Bosje werd opgeslokt. Maar ook de bewoners van 18 huizen aan de Laarderweg en Nieuwe Weg werden het slachtoffer van de A27. Burgemeester De Bekker sprak met veel bewoners persoonlijk om voor hen een goede oplossing te vinden. Een deel van hen stemde in met verhuizing naar reeds geplande nieuwe woningen in de Noordbuurt. Voor acht huizen was het moeilijker, want zij waren erg gesteld op de vrije ligging van hun huizen, met zicht op het Vierkante Bosje, korenvelden en andere akkers. Zij wilden een gelijksoortige wo-



Situatie begin 2005: oost van de Zuidersingel is het oostelijke restant van het Vierkante Bosje nog herkenbaar.



Kaartje met geplande huizen aan Vierkante Bosje. Op de plaats van de vroegere sloten bij oost- en noordgrens van het bosje komen singeltjes. Aan de oostkant zijn ook de zes woningen voor senioren van de NH-kerk aangegeven.

ning verkrijgen. Even leek nieuwbouw op percelen ten noorden van de Nieuweweg uitkomst te bieden, maar er rezen te veel bezwaren van mensen die daar dicht bij woonden. De *Laarder Courant de Bel* kopte in maart 1974: "Raad teleurgesteld over mislukken plan grondaankoop". Uiteindelijk werd een oplossing gevonden door verlenging van de Streefoordlaan. De Gemeente kon de eeuwigdurende erfpacht van een deel van de tuinen van bewoners van nr 20 en 42 afkopen en kocht de benodigde grond van de NH-kerk en toenmalige andere eigenaren. Door loting werden percelen toegewezen aan de bewoners van 8 te slopen huizen van Laarderweg en Nieuweweg. Dat was in de zomer van 1974.

De oostkant van het Vierkante Bosje bleef over, maar intussen was de bebouwing van Eemnes ook opgeschoven, waardoor er een tamelijk klein verloren stukje land restte. Dat bleef eerst eigendom van de kerk en werd later gekocht door gebroeders De Bruin ivm hun tuincentrum. Nog later werd het aantrekkelijk voor projectontwikkeling. In 1998 werd eerst Vos Holding eigenaar en een

half jaar later Ahold Vastgoed, die er een winkelcentrum hoopte te krijgen. In de Gemeenteraad was men het daarover hartgrondig oneens. In de krant verschenen koppen zoals "Zorgen over winkelcentrum Vierkante Bosje". Toch besloot een meerderheid van de Gemeenteraad, na een jaar van discussie, in april 1999 tot een intentieovereenkomst met projectontwikkelaar Vos & Teeuwissen. In juni 1999 bracht de Kamer van Koophandel een afwijzende verklaring uit over de voorstellen. De ondernemers van winkelcentrum Torenzicht onderschreven die verklaring, waarna de Gemeenteraad in oktober toch afzag van het plan voor winkelcentrum Vierkante Bosje.

Een deel van het vroegere perceel G877, tussen de Molenweg en het Vierkante Bosje, werd al in de jaren 1970 verkocht aan de Gemeente Eemnes en tot 1999 gebruikt voor de Gemeentewerf. Vanaf 1994 was daar ook de Kringloopwinkel. In 1999 gingen beide naar de huidige plek, tussen de A27 en de Zuidersingel. Er was nog veel puzzelwerk en overleg nodig om tot een goede oplossing te komen. De grond was namelijk van drie eigenaren: Gemeente, Ahold en de NH-kerk. In 2004 werden de plannen voor bebouwing redelijk concreet. Besloten werd, dat de clusterschool zou komen op het terrein waar jarenlang de Gemeentewerf en de Kringloopwinkel hadden gestaan en dat er woningen zouden

Henk E. Fecken, geb. 1931, Streefoordlaan 40, woonde als kind op Laarderweg 86d (tot 1958), schuin tegenover de begraafplaats, en daarna met zijn vrouw op nr 106 (tot 1976), iets verder naar Laren, naast het winkeltje van Zwankhuizen:

Als ik denk aan het wonen tegenover het Vierkante Bosje, komen in de eerste plaats de oorlogsjaren boven. Het neerstorten van het Engelse vliegtuig in 1943, heel vroeg in de ochtend, in het land van Makker. Het gaf een enorme knal en gebroken ramen in ons huis. Wij gingen er direct heen en zagen in de akker de afdruk van een lichaam dat uit het vliegtuig was geslingerd en onderdelen rondom. Al snel kwamen er Duitsers bij en moesten we weg. Voor mijn ouders met elf kinderen was de oorlog een moeilijke tijd. Ik kwam veel bij de jongens Van Wijk en hielp op de boerderij van hun vader, die beloofde met iets te eten. Met Pasen gingen we naar de sloot aan de noordkant van het Vierkante Bosje en staken de grasranden in brand. Ook werd er een groot Paasvuur gemaakt op het weiland binnen het bosje. Van de tijd op nr 106 denk ik met weemoed terug aan de korenschoven op de akker die boer Teus Roothart huurde van de kerk (Roothart van Laarderweg 40).



De aanleg van de straat en singeltjes is begonnen. Zicht langs de noordkant van het vroegere bosje naar de huizen Streefoordlaan 16 t/m 24. (Foto: december 2005, Rom van der Schaaf).

komen op het terrein van Ahold en het restje grond van de Hervormde Gemeente Eemnes. Door bezwaren van omwonenden tegen de plaats van de clusterschool, moest het Gemeentebestuur nog een aanpassing doen om een compromis te bereiken. Toen men in het voorjaar van 2005 was begonnen met voorbereidende werkzaamheden en een rij bomen was gekapt, kopte de Gooien Eemlander nog "Kaalslag Vierkante Bosje". Ondanks nog resterende bezwaren startte op 8 september 2005 in Restaurant Eemland de verkoop van 39 eengezinswoningen in de jaren-dertig stijl. Heel veel mensen toonden belangstelling voor de tekeningen en de maquette. De fraaie brochure van het plan toont maar liefst tien verschillende typen, waarvan de prijzen liggen tussen €269.000,- en €695.000,-. Aan de zuidkant, bij de Eemlustlaan, komt ook nog een gebouw voor 16 appartementen, verdeeld over 4 woonlagen. Een klein stuk van de grond bleef eigendom van de kerk, waardoor er achter de huizen Streefoordlaan 14 t/m 18 zes woningen voor senioren komen, die behoren tot de Hervormde Gemeente Eemnes. Die huizen liggen met de voorkant aan de nieuwe straat Vierkante Bosje. Naar verwachting komen de school en de woningen gereed in 2007. De ontwikkelaars van het plan hebben met architect

Rutgers en het gemeentebestuur gezorgd, dat de historie op de volgende manier bewaard blijft: de naam van de straat is Vierkante Bosje en de sloten, die vroeger de grens vormden aan de noord- en oostkant, zijn als kleine singels in het plan opgenomen.

Ik dank alle mensen die gegevens, kaartjes en foto's hebben geleverd om het overzicht van de vroegere situatie vast te leggen. Toch eindig ik met de vraag: Heeft iemand nog andere foto's van het Vierkante Bosje en de directe omgeving? Laat het dan even weten aan Rom van der Schaaf, tel. 035-5386094.

Bronvermelding

Archief Eemland: BNR 1000.5 Oud Archief Eemnes voor kadastrale leggers van 1832 tot ca 1971.

Oudheidkamer: Krantenknipsels van Gooi- en Eemlander en Laarder C. de Bel 1998 en 1999.

Oudheidkamer: diverse boeken en documenten van onderzoek door J. van der Woude.

Krantenknipsels 1974 en luchtfoto ca 1978 van H.Fecken.

Gemeentehuis, sector Grondgebied: situatie 2005 en eigenaren in laatste ca 20 jaar.

Brochure Woonvast Makelaars voor Vierkante Bosje (sept. 2005).

Henk van Hees, geb. 1947, woonde tot 1980 op Laarderweg 89. Een herinnering van hem blijkt uit de eerste coupletten van zijn gedicht ivm de Koeien Trofee 1999. Het gaat over de koeien-rotonde, die ligt boven het midden van het oorspronkelijke Vierkante Bosje:

Loflied op de Eemnesser Koe

O, lekker stuk!
Omringd door al je vrienden,
vereeuwigd in het steen,
zo ben je nu te vinden
op Eemnesser grond!
Keihard maar artistiek
markeer je twee rotonden
naast het Vierkante Bos;
weldra ook omgevormd
tot weer een massa steen!

Daar was mijn speelterrein
toen ik een jochie was:
Vierkante Bos met wei en sloten,
omringd door korenvelden;
daartussen liep jij rond.

Je bent er nu verdreven!
Je staat er als symbool
voor al het goede leven!
Vruchtbaarheid en welvaart
heb jij ons steeds gegeven
met hopen stront en stank gepaard!
Het was ons om het even.
Jij hoorde er echt bij!

Bijlage kadastrale gegevens

Vierkante Bosje zelf

| Jaar | Weiland oostkant | Weiland westkant | Houtwal | Totaal oppervlak en bijzonderheden |
|---------------|--|------------------|---|---|
| 1832 | G57 - 0,958 ha | G58 - 0,849 ha | G59 - 0,394 ha | 2,201 ha van NH-kerk Eemnes-Binnen, Art. 151 |
| 1887 | G724 - 0,890 ha | G723 - 0,814 ha | G722 - 0,416 ha | 2,120 ha |
| 1900 | G724 | G723 | G770 - 0,395 ha | 2,099 ha |
| ca 1905 | G724 | G723 | G808 - 0,362 ha | 2,066 ha |
| 1971 | G1614; 3 percelen samengevoegd met 6,660 ha bouwland G768 aan westkant | | | 8,726 ha van NH-kerk Eemnes-Binnen, Art. 3332 |
| Ca 1972 | Herverdeling ivm aanleg A27: Rijkswaterstaat / Gemeente / NH-kerk | | | |
| | Rest oostkant | | Westkant | |
| | G1901 - 1,103 ha van Hervormde Kerk Eemnes-Binnen | | A27 / Gemeente voor oa Zuidersingel en in 1999 Gemeentewerf | |
| Ca 1985 | Van Gebr. de Bruin | | idem | |
| 1998 | Van Vos Holding | | idem | |
| 1998 | Van Ahold Vastgoed | | idem | |
| 2004 | Van Heymans Vastgoed realisatie - Amersfoort | | idem | |
| Situatie 2005 | Idem, og steeds G1901 | | idem | |

Gebied noordoost van Vierkante Bosje

| Jaar | Perceelnr en oppervl. van grootste stuk | Eigenaar | Bijzonderheden |
|---------------|--|-------------------------------------|--|
| 1832 | G2 - 1,18 ha bos; later bouwland / weiland | NH-kerk Eemnes-Buiten, Artikel 152 | |
| 1924 | G908 - ca 1,1 ha (deel voor G911 afgesplitst) | Idem | G911 erfpacht aan A.Snel (1886-1959), Streefoordlaan 20 (toen B170b, later nr 16). Tevens ontstaan aan oostkant naastgelegen G909 (weiland) en G910 (huis/erf Streefoordlaan 16/18 voor erfpacht aan Peter vd Kamp (1894-1979), Art. 3651 (later 4328);; varkenshandelaar. |
| Ca 1928 | G939 / G940 - weiland | Idem | Erfpacht aan Peter vd Kamp. |
| Ca 1965 | G1226 / G1227 - weiland (na afsplitsing van G1228) | NH-kerk Eemnes-Buiten, Artikel 2944 | G1228 in erfpacht aan P. vd Kamp voor kippenhok en weiland. |
| | | | Periode ca 1970 tot 1987 niet opgehelderd. |
| Situatie 1987 | G2089 | NH-kerk Eemnes-Buiten | |
| 1996 | G3721 - 0,986 ha | Herv. Kerk Eemnes | |
| Situatie 2005 | Idem | idem | |

Land oost van Vierkante Bosje

(= het restje tussen de houtwal en Molenweg).

In 1832 percelen G56 en G63 (tot hoogte Molenweg; bouwland): eigenaar NH-kerk Eemnes-Binnen; ook na splitsing in 1887 in 5 percelen G725, 726, 728 en 729, die 3 stroken land vormden (alleen G725 weiland), plus op G727 het woonhuis Molenweg 8.

In 1923 percelen G725, 726, 727: nog eigenaar NH-kerk Eemnes-Binnen, die in 1937 erfpacht verleende aan Anne Elsinga.

In 1923 percelen G728, 809 en 877: eigenaar molenaars / boer Pas (eerst vader Willem; later zoons Hendrik, Wulfert en Gijsbert). Later wordt G728 gesplitst en uitgebreid tot G1027 (maalterij) / 1028 (bouwland), waarvan in 1934 molenaar Willem van Veldhuisen eigenaar wordt. In 1948 wordt Gerard van Klooster eigenaar van de maalderij op G1027 en in 1951 gaat G1028 naar boer Cornelis Blauwendraat.

In 1955 wordt G877 gesplitst in G1084 voor Hendrik Roodhart (huis en schuren Molenweg 21/21A) en 1085 (groot stuk weiland) voor C.Blauwendraat.

Vanaf ca 1967 is de registratie niet bekend in Archief Eemland. Waarschijnlijk ging G1028 (met Molenweg 10) van C.Blauwendraat over op Tijs Blom en een deel daarvan later op Beukeboom. Ook werd de gemeente eigenaar van grond voor Gemeentewerf (op het vroegere G1085) en nog iets later ook voor de verlengde Streefoordlaan.

Na verkaveling voor huizen Streefoordlaan, bleef er een stuk over, waarvan Gemeente Eemnes eigenaar was. Volgende perceelnummers in de periode vanaf 1990:

In 1990: G2423

In 1995: G3128

In 1996: G3317.



VERKRIJGBAAR IN DE OUDHEIDKAMER



8 ansichtkaarten van het vroegere Eemnes



Per stuk 80 cent



Voor leden:
serie van 8 kaarten € 5,-

