

dat door 't lang treyneere S.H. het qalyck mochte neeme en 't sal toch moeten sijn." 6)

Maar Amerongen stuurt geen nominatie, van der Straaten blijft nog anderhalf jaar, zonder officiële herbenoeming, zijn post vervullen, dan, 6 Nov. 1681, sterft hij. En nu blijkt dat Godard Adriaan de kwestie niet vergeten is, want al 22 Dec. O.S. is er bij de Ridderschap een brief uit Berlijn, waarin Amerongen de heer Smissaert nomineert, als Duyckenburg zich hiermee kan verenigen. De edelen vinden het best, maar natuurlijk gaat de nominatie naar Soestdijk, vóór ze in de Staten komt en reeds 28 Dec. is er antwoord. Smissaert is Z.H. „aangenaam”.

ALEID W. VAN DE BUNT

- 1) Resol. van de Ridderschap R.A. Utrecht (Staten-arch. No. 731.)
- 2) Margaretha Turnor aan Godard Adriaan van Reede, 4 Dec. 1679. Huisarchief Amerongen, II, 101c.
- 3) id.
- 4) Dezelfde aan dezelfde, 6 Jan. 1680.
- 5) Dezelfde aan dezelfde, 4 Febr. 1680.
- 6) Dezelfde aan dezelfde, 26 Febr. 1680.

## KLEINE MEDEDELINGEN

**Vergeeten schrijvers.** In den 10en jaargang van dit Maandblad (1935, blz. 35-37) vindt men de namen vermeld van een 13-tal Utrechtsche schrijvers en verlichters (van miniaturen) uit het begin der 15de eeuw. Kort geleden vond ik nog een drietal, wier namen ik ter aanvulling hier mededeel.

Het Buurspraakboek vermeldt, dat des Vridaghes na onser Vrouwendach annunciacio (30 Maart) 1397 aan „Ghisebert Zoudenbalch Gerardus scriverssoen” het verblijf in de stad werd verboden wegens schuld (fol. 70 vs.).

Hetzelfde boek vermeldt des Manendaghes na Zinte Gheerdendach (19 Maart) 1411 (fol. 53vs.) onder het bovenschrijf: „Desen verbiet men die stat elken een maent, want sij boven des raets verbot gedobbelt ende ghespoelt hebben” de namen van een aantal personen, waaronder „Jannes van Herderwije die boescriver”.

En ten laatste: in het archief van het Regulierenklooster (Catal. v. d. bij het stadsarchief bewaarde archieven, II nr. 889) berust een stadsbrief van Utrecht,

waarbij Gheryt de cuper Ghisebrechtszoon den eigendom van het hem toebehoorende vierde deel van een hofstede bij de Smebrug aan de oostzijde van de Oudegracht, overdroeg aan Gheryt de sriver Aelbrechtszoon. De brief is van 20 Juli 1363. Men kan wat den tijdsduur betreft dezen „sriver” wel vereenzelvigen met Gerardus de sriver, die in 1377 als lid van de broederschap van het St. Joosten-gasthuis de broederschapsbrief bezegelde. Terwijl uit een charter van 1433 (nr. 167 van een verzameling bescheiden, in 1938 door het gemeentearchief van het rijksarchief overgenomen), waarin is opgenomen een stuk van 10 Maart 1422, waarbij „Dirc de Jan scrivers wijf was” en haar dochter Alijt, „die Claes wijf was van der A” aan Loef Hasaert overdroegen o.a. de helft van vier ponden sjaars, te betalen door den eigenaar van het huis op den zuidhoek van de Stroosteege en den Springweg, opgemaakt kan worden dat deze Gerardus in 1422 overleden was

G. v. K. Pz