

Belangstellende kunnen contact opnemen met:

T. Roodhart, voorzitter, tel. 035-5315462

H. van Hees, vice-voorzitter tel. 035-5389849

Baarhuisje op R.K. Kerkhof Eemnes

Wie weet er meer van?

Als je de R.K. Begraafplaats van Eemnes oploopt zie je meteen aan je rechterkant, geheel aan de rand van het kerkhof een baarhuisje. Over de historie van dat baarhuisje is eigenlijk nauwelijks iets bekend.

We zouden graag willen weten wanneer dat baarhuisje gebouwd is! Wie meer over het huisje en de historie ervan weet, kan contact opnemen met:

Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
035-538 9849

De familie Kuiper en de watersnoodramp van 1916

Bij de voorbereidingen voor het artikel over de familie Kuiper vertelde mevrouw E. Kuiper-Bos, de vrouw van Tjeerd Kuiper me, dat haar schoonvader Hendrik Kuiper (1881-1959) inder tijd een onderscheiding had gekregen in verband met geboden hulp bij de Watersnoodramp van 1916. Meer wist ze ook niet.

Omdat bekend was, dat de boot van de familie Kuiper aan de Baarnse dijk lag, ben ik in de

mij ter beschikking staande literatuur over de Baarnse geschiedenis gaan zoeken. In het boek "Uit de geschiedenis van Baarn. Deel twee" van G. Hooijer Sr. (1974) las ik op pagina 76:

"Er zijn er velen geweest die zich ingezet hebben om drenkelingen uit hun benarde positie te halen. Enkelen wil ik hiervan noemen: het zijn de heren P. Koops, J. Lokman, A. Kuiper, Nico Bos en de heer Van de Steeg. Deze heren stonden op die drieste ochtend (14 januari 1916) op de Tromplaan bij de Eemweg" einde citaat.

De mannen besluiten om door het water geïsoleerde mensen te gaan redden. Hooijer schrijft dan verder:

"Ze vroegen aan schipper Kuiper of ze zijn vlet mochten gebruiken.

"Ja, dat niet alleen maar ik ga zelf met jullie mee". Eerst hebben ze aan de Baarnse dijk een paar vrouwen naar veiliger oorden gebracht en daarna gingen ze naar de "Wolkenberg" (boerderij van Rijk Hilhorst).

Tot zover het verhaal van Hooijer. In het boek "De zuidkust van de Zuiderzee, geteisterd door de stormvloed van januari 1916" van H.P. Moelker (1986) staat verder (blz. 88):

"Ruim een jaar later viel de burgemeester de eer te beurt (Baarn) aan de personen die zich bijzonder hadden onderscheiden de watersnoodmedaille 1916 te mogen uitreiken, die bij Koninklijk Besluit van 22 februari 1917 was toegekend aan: o.a. H. Kuiper, werkman."

Na het lezen van beide citaten kun je als conclusie trekken, dat de schipper Albert Kuiper (1858-1947) op die 15e januari 1916 zijn vlet beschikbaar stelde. Het verhaal van Hooijer zouden we dan zo moeten interpreteren, dat niet Albert Kuiper maar zijn zoon Hendrik Kuiper is meegegaan om de mensen te

redde. Deze Hendrik heeft immers in 1917 de Watersnoodmedaille ontvangen. Er staat nog bij vermeld, dat hij de onderscheiding in brons heeft gekregen.

Albert Kuiper was in 1916 58 jaar oud en zijn zoon Hendrik 35 jaar. Gezien die leeftijden lijkt de hier gegeven uitleg waarschijnlijk. Hendrik Kuiper heeft met de andere mannen diverse mensen die langs de Eem woonden uit hun benarde positie gered.

Later zouden ze ook nog het nodige vee gered hebben.

Zo is er dan toch nog iets boven water gekomen omtrent het optreden van de familie Kuiper in 1916.

Henk van Hees

Pater Wim Eggenkamp

Op 23 november a.s. het het 50 jaar geleden dat de Eemnesser pater Wim Eggenkamp in het toenmalige Nederlands-Indie is overleden.

Ter herinnering daaraan wordt er op zaterdag 22 november a.s. om 19.00 uur een H. Mis opgedragen in de R.K. Kerk in Eemnes. Iedereen is hierbij welkom. Voorganger is een pater van de congregatie waarvan Wim Eggenkamp lid was.

In ons volgende kwartaalblad zal een uitgebreid artikel over pater Wim Eggenkamp verschijnen. Dit artikel is van de hand van Wim Eggenkamp, neef van de Pater en zoon van Gerrit Eggenkamp.