

naar Soosterberg hebben afgevoerd.
De Engelse regering is door Burgemeester
Rutgers van Rozenburg aansprakelijk gesteld
voor de schade.

Omdat een reactie nogal lang op zich liet
wachten is de burgmeester zelf op bezoek
bij de Engelse Consul in Den Haag gegaan
met als resultaat een schadevergoeding
voor de betrokkenen.

De bakker Heek ontving een vergoeding van
600 gulden.

W. van Ijken

Bronnen: De Drost, J.V.M. Out, H. Horst,
G.D. van Bruchem.

*We hebben het nu niet over erven, venen en
kampen in het vierde deelplan, maar over de
oudste straatnamen van Eemnes.
Het volgende artikel stond in de 'Laarder
Courant de Bel' van 4 februari 1930.*

Nieuwe Straatnamen en huisnummering

Eenigen tijd geleden maakten wij in ons
blad reeds melding van de nieuwe huisnumme-
ring, welke in den loop van het jaar 1930
in deze gemeente zou worden aangebracht,
in verband met het goedgekeurde uitbrei-
dingsplan voor deze gemeente, alsmede met
het oog op de a.s. 10-jaarlijksche volks-
telling.

Voorheen bestond alleen een indeeling in
wijken, nl. de wijken A en B, welke thans
zullen komen te vervallen.

De weg naar de Meent, in Eemnes-Buiten,
zal vanaf de woning van den heer A. de
Bruijn, genaamd worden: 'Meentweg',
Vanaf genoemd punt, het kruispunt van we-
gen naar Laren NH, zal de bestaande weg
genoemd worden: 'Laarderweg', welke als zij-
wegen heeft de 'Molenweg', vanouds bekend
onder den naam Molenbuurt, loopende van
den Laarderweg tot de woning van de fam.

Pas, de 'Streefoordlaan', loopende langs het erf der aldaar staande boerderij Streefoord, beginnende bij den Laarderweg en eindigende bij het punt van samenkomst met genoemden Molenweg. De weg, evenwijdig loopend met den Laarderweg, vanaf de woning van den heer J. van Wijk, zal genaamd worden 'Nieuweweg', terwijl aan het einde van den Laarderweg, nabij de grensscheiding van de gemeente Laren NH, de weg langs de bestaande Gooijergracht, loopend in Zuidelijke richting genaamd zal worden 'Gooijergracht' 'Zuid' en de weg loopend in Noordelijke richting langs genoemde gracht: 'Gooijergracht' 'Noord'.

Teruggaande naar het punt van samenkomst van den Meentweg met Laarderweg, wordt de weg langs den Wakkerendijk naar Baarn, tot aan de grensscheiding genoemd 'Wakkerendijk'.

Deze weg heeft als rechterzijwegen de van ouds bekende Kerkstraat, welke haar ouden naam zal behouden, de weg langs de boerderij Groeneveld, welke loopt tot de z.g. 'Witte Bergen', zal genaamd worden: 'Seldenrijkweg'!

Het bestaande landweggetje t.o. de Ned. Herv. Kerk te Eemnes-Binnen krijgt den vanouds bekenden naam 'Biersteeg' en loopt vanaf genoemd beginpunt over den nieuwen Rijksstraatweg tot aan de Gooijergracht Zuid.

De 'Oude Eemnesserweg' loopt vanaf het Theehuis de Heidebloem tot den Nieuwen Rijksstraatweg, nabij het kruispunt van dezen met de genoemde Biersteeg.

Het weggetje, hetwelk den Laarderweg met den Nieuweweg verbindt, langs de woning van den heer J. Hagen Wzn, zal genoemd worden 'Verbindingsweg'.

Naar wij vernemen is thans reeds een aanvang gemaakt met de nieuwe nummering en zullen de oude nummers voor het gemak der ingezetenen e.a. nog eenigen tijd aan de

huizen blijven zitten, ter voorkoming van verwarring.

De nieuwe huisnummers zijn wit geëmailleerde bordjes, waarop met zeer duidelijke zwarte cijfers, het nummer is aangegeven hetgeen vanaf grooten afstand ook zeer duidelijk zichtbaar is.

Voor elkeen zal deze nummering een groot gemak opleveren.

Naschrift

De bewoners van de Biersteeg waren niet zo gelukkig met de nieuwe benaming. Op hun verzoek werd 'de steeg' daarom enkele jaren later veranderd in 'Heidelaan'.

Met dank aan G.L. de Boer sr.

MEDEDELINGEN

Foto's Kerkstraat.

Er bestaan plannen om volgend jaar een speciaal nummer van ons blad aan de *Kerkstraat* te gaan wijden.

Wij denken hierbij aan een korte beschrijving van de geschiedenis van de panden uit de Kerkstraat en hun bewoners. Wij willen dit nummer voorzien van een aantal oude foto's van huizen uit de Kerkstraat.

Daarbij zouden wij de hulp van de lezers van ons blad willen vragen. Iedereen die nog van dit soort oude foto's heeft zou ons een groot plezier doen, wanneer wij deze foto's korte tijd zouden mogen lenen om ze dan in ons blad af te kunnen drukken.

Onze belangstelling gaat allereerst uit naar:

1. het oude Hoge Huis in de Kerkstraat, afgebroken rond 1950;
2. de oude Hervormde Pastorie in de Kerkstraat, afgebroken rond 1930.