

Een mengelmoes.

Bij het opruimen van mijn kast kom ik nog wel eens papiertjes tegen, waarop ik een notitie heb gemaakt die betrekking heeft op de plaatselijke geschiedenis. Vaak weet ik dan niet wat ik ermee moet doen, terwijl die aantekeningen wel van belang kunnen zijn. Voorbeelden wil ik hier noemen.

In 1928 was er een historische tentoonstelling over het gebied van Gooi- en Eemland. Vanuit Eemnes was er toegezonden:

Twee oudste stukken Gemeentearchief 1685

Eemnes Buyten J.de Beyer ± 1740

Eemnes Binnen Tekening I.Lierner

idem J.de Beyer ± 1740

Foto's watersnood 1916

Oude ansichtkaarten

Originele wapen 1816 verleend (gemeente)

Gipsafdruk oude wapen (Pluim)

Grote tafelschel met opschrift 'Geregt Eemnes'
(gemeente)

Als je zo'n lijstje bekijkt denk je: welke oude stukken waren dat, welke foto's en oude ansichtkaarten waren daar, waar zijn die nu? Waar is die gipsafdruk van Pluim gebleven? Overigens, de grote tafelschel is nog steeds op het gemeentehuis aanwezig, evenals de wapenverlening van 1816.

Ergens anders kwam ik weer zo'n aantekening tegen: Cornelis Jacobsz van Eemnes vergreep zich (in het begin van de 17e eeuw) aan het leven van Hendrik Gerritz te Huizen. Lambert Aaltsz van Eemnes trof te Bussum 'bij Naarden' een vrouw van 80 jaar met een 'kodde' (knots) tot bestervens toe.

Wat een sensatie, denk ik dan als ik dit lees. Maar waar komt dit bericht vandaan? Misschien uit de gerechtelijke boeken van Naarden (b.v. de 'examenboeken' d.z. ondervragingsverslagen van de schout in het Rijksarchief te Haarlem)? Wellicht zal zich eens iemand met de deugden en ondeugden van de vroegere voorouders gaan bezighouden en is dit dan een leuk gegeven.

Verder vind ik een lijstje met de namen van alle

notarissen die in Eemnes gewerkt hebben. De oudste notaris was in 1638 hier al akten aan het opmaken. Hij heette Gijsbert Evertse Sas. Ook het naspeuren van het notarieel archief zal veel gegevens opleveren, die van belang zijn voor onze plaatselijke historie. Gelukkig zijn al enkele mensen hiermee bezig. (Wie helpt mee?)

Wist u overigens dat er in allerlei archieven schatten aan gegevens liggen? Onlangs vond ik in Utrecht de stukken over een blindeninstituut, dat wij rond 1840 enige tijd in de gemeente hadden (Archief Aartspriesters). Ook brieven over de teruggave van de kerken van Eemnes-Binnen ('t Dikke Torentje) en Eemnes-Buiten (Nicolaaskerk) aan de katholieken uit 1799 lagen in datzelfde archief. Waard om eens uitgezocht te worden.

Jan Out.



Foto van het huis Klassenburg.

Graag zou ik te weten willen komen wie misschien nog een foto van het huis *Klassenburg* in zijn bezit heeft, of wie eventueel iemand kent die zo'n foto heeft. Het huis Klassenburg heeft gestaan op de plaats van het tegenwoordige pand Wakkerendijk 148. Het is afgebrand in 1944. Het was een huizenblok met 4 woningen, bekend als Wakkerendijk 142 t/m 148. Het is lange tijd bezit van de familie Koelewijn uit Eemnes geweest. Ik zou graag een foto willen laten maken van een eventueel nog bestaande foto.

Henk van Hees,
Geutoomserf 23,
Eemnes - tel. 89849.