

Recent Verleden

Met het gereedkomen van de afsluitdijk, nu 50jaar geleden, kwam een einde aan de overstromingen van o.a. de Eempolders.

Vele Eemnessers kunnen zich de laatste overstroming nog heugen. Zo ook de heer Hagen:

Ik herinner mij de watersnood van 1916.

Opoe Hagen (Stein Dop) woonde achter de dijk, naast café Staal. Het water bleef stijgen, kwam reeds in de opkamer. Kort voor het water over de drempel vloeiide moest ik nodig plassen. Dat heette toen 'pissen'. 'Opoe, ik moet pissen.' 'Doe maar in de keuken jongetje.' De grote woonkeuken stond blank. Deze lag een paar treden lager dan de opkamer. Opoe lag in bed. Juister in de bedstee, ik naast haar. Mijn vader zat met laarzen aan op twee stoe- len. Nog hoor ik het sissen van de kachel die door het water werd beroerd. 'Henk, doe de nooddeur maar los', zei Opoe.



*Een dergelijke
nooddeur van Wak-
kerendijk 25.
De deur van Opoe
Hagen is inmiddels
veranderd in een
ruam!*

Ik hoorde het roeibootje langs de muur schuren. Vader droeg mij in het bootje. Op de dijk stonden mensen. Een immens avontuur voor een vijfjarig kereltje!

Henk Hagen, Putten.

Na de hooibouw het hooivet.

In Eemland met zijn uitgestrekte wei- en hooilanden was men tijdens de hooibouw vroeger aangewezen, niet alleen op hulp van de naaste bureu, maar ook gastarbeiders waren zeer gewaardeerde arbeidskrachten in die drukke tijd. Zij kwamen zowel uit Duitsland als uit meer nabije streken. Bekend is dat vele Nijkerkers vroeger als *grasmaaiers* 's zomers wegtrokken naar Holland en Utrecht om daar in het seizoen een extra weekgeld te verdienen met grasmaaien.

Grasmaaien was een langdurige en zware arbeid die alleen door mannen werd verricht. Vrouwen en soms kinderen waren behulpzaam bij het harken, keren en wenden van het hooi, een arbeidsverdeling die door de eeuwen heen dezelfde was gebleven. Het maaien geschiedde met de zeis. In Eemland is de benaming voor dit stuk boerengereedschap wel eens verschillend.



Zowel *zeisem* als *zeising* komt voor. Met lange haken van de zeis werd het gras *ofemeajd* en aan het *zwad* gelegd. Daarna strooide men het gras over het hooiland uit om het door de zon te laten drogen. Na gelang de zon het gras had gedroogd, werd het telkens gekeerd en gewend en tenslotte werd het hooi aan *zwelen* geharkt. Bleef het weer goed, dan werd