

Anton van Stoutenburg met zijn boerekar aan het gieren in de polder.



Kwajongensstreken.

"De opgeschoten boerejongens hadden als vast nummer om in de koppertijd (op alle boerderijen werden vóór de vasten koperavonden gehouden) ongemerkt de grote koperen ketel met chocolademelk weg te kapen en als 't kon, ook de pot met boerejongens. Die ketel hing dan aan de haak boven het vuur onder de schouw in het achterhuis. Het feest was dan op gang in het voorhuis en als de opzet geslaagd was, vierden deze knapen op eigen gelegenheid de koperavond mee!"

Jaap Schouten vertelde ook nog, dat ze het een keertje bestaan hadden om bij alle boerderijen de pompestaarten mee te nemen. Althans van de vele pompen, die toen buiten stonden en het gebeurde natuurlijk 's nachts.

De volgende morgen stonden al die pompestaarten rondom de lindeboom bij de Kerkstraat. Je kunt je de plezierige voldoening van die knapen wel voorstellen toen al die verontwaardigde boeren hun eigen pompestaart met veel geharrewar kwamen uitzoeken. Maar een topprestatie was wel de stunt met de boerewagen. Bij een boer, waar ze niet veel mee op hadden, werd 's nachts een boerewagen helemaal uit elkaar gehaald en de delen omzichtig boven op het rieten dak van de boerderij gehesen. De volgende morgen zag die boer tot zijn ontzetting de boerewagen helemaal compleet op de nok van het dak staan.

Reken maar dat de daders met genoeg kwasie argeloos langs die boerderij geslenterd zijn om van die moeizame ontmanteling daar hoog in de lucht te genieten.

(Bron: Jan Eek, uit het vroegere café in de Kerkstraat).

Dat was nog allemaal in de tijd van de klompen en de klederdracht, de mooie gouden kappen met de bloedkoralen. De tijd, dat het water 's winters tot aan de dijk stond en bij vorst de schaatsen in huis ondergebonden konden worden om dan de oneindige ijsvlakte tot aan de Eem over te zwieren. Maar dat hebben we zelf nog meegemaakt. Totdat, door het leggen van de Afsluitdijk, de Eemnesser dijk geen nut meer had.

Tot zover het verhaal van Gerard van Stoutenburg.

Welke oudere Eemnesser verblijdt ons ook eens met een aantal van deze heerlijke herinneringen? U zult er veel lezers erg mee plezieren

Jan Out.



In 1923 werd er een optocht gehouden ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Op deze praalwagen zien we een 'wanmolen'.