

Geïnteresseerden voor een rondleiding in het oude gemeente-archief kunnen zich opgeven bij het voorlopig sekretariaat.

U dient er echter wel rekening mede te houden dat zoiets gebeurt op een door de weekse dag en wel tijdens de kantooruren van het raadhuis.

In ons het volgende nummer komt de datum te staan waarop de rondleiding zal plaatsvinden. Jan Out zal ons in het stoffige archief voorgaan.



Eemnesser Volkslied

Toen in 1951 Eemnes zijn 600-jarig bestaan vierde, werd er een Eemnesser Volkslied gemaakt. Wel leuk voor het nageslacht om de tekst hiervan te bewaren, ook al om de veranderingen de constateren! Want waar zien wij nog het koren op het akkerland en de maaier zijn werk verrichten?

Eemnesser Volkslied

melodie: Limburg mijnvaderland
(eikehout is hout....)

Waar de Eem zo statig stroomt
Met bijtje gonzend bromt
Waar het koren wiegend staat
Tot de maaier komt
Waar de melkkar vrolijk rolt
over 't hobbelendwerf
Daar is ons aller thuis Eigen huis en erf (2x)

Waar de bomen bloeiend staan
In de lentetijd
Veulens springen in de wei
't Kalf speelt met de geit
Waar de ganzen kwakkend gaan
over het hobbelendwerf
Daar is ons aller thuis, Eigen huis en erf (2x)

'k Heb U lief EEMNES bij 't Gooi
met Uw akkerland
Met Uw weide en Uw vee
Met Uw boerenstand
Waar boer en burger werkzaamstreeft
naar 't hoogste ideaal
Daar wonen wij tevrede In EEMNES allemaal (2x)

Tot slot leef lang op Eemnes grond
Aan ons toevertrouwd
Daar te wonen is zo zoet
't Heeft nooit iemand berouwd
Daarom zingen wij nogmaals saam
Lief Dorpje EEMNES
't Dierbaarste plekje grond Gaar nooit op de fles
(2x)