

Maandagmorgenstemming

In 1960 werd de Hessenweg gemoderniseerd. Er werd nieuwe riolering aangebracht en de straat werd omgebouwd tot Winkelboulevard. Het omhakken van de bomen inspireerde mevrouw Catoen tot het volgende gedicht.



Maandagmorgen is de moordpartij begonnen
stuk voor stuk werden ze geveld
hoeveel het er waren, ik heb ze niet geteld
't ging steeds op en neer
in gedachten zei ik: doen ze jullie zeer.
Droevig stond ik er naar te kijken
armen lagen er verspreid, dat is de moderne tijd
duifjes bouwden er hun nestje, 's morgens een fijn geluid
dankbaar waren ze voor hun woonplaats,
schreeuwden het ten hemel uit.
Nu is de Hessenweg een kale vlakte,
straks kunnen er weer auto's jagen
met een snelheid o, zoo vlug
mensen van gemeentewerken geef ons de natuur terug.

Duifjes zullen niet meer koeren
ze zoeken nu een ander oord.
't Is erg dat ik dit moet zeggen
de Hessenweg hij is vermoord!

de Bilt 1960

Een zonnig woordje wil ik zeggen,
onze huiskamer is nu stralend licht
eerst was ik wat mistroostig, loop nu weer met een blij gezicht.

M.H. Catoen