

VEERTIG JARIG JUBILEUM  
uit "De raadszaal" Mei 1933

Peter Koppen, van de Soester Paardentram is 40 jaar getrouwd en "Sotes" schrijft de volgende "Peter Koppen" potpourri.



1933 Peter Koppen 40 jaar getrouwd. In 1924 is zijn paard voor de Soestertram vervangen door een auto als trekkraft. Voor de tram Peter Koppen als conducteur en Jan de Bree als bestuurder.

1. **Wijze: Overal, waar de meisjes zijn**  
 En dat we Peter vrienden zijn,  
 Dat willen we weten,  
 Daarom zingen wij, daarom zingen wij,  
 En dat we Peter vrienden zijn,  
 Dat willen we weten,  
 Daarom zingen wij op z'n feest!  
 Blij van geest, op z'n feest,  
 Juicht de Soesterbus,  
 Trek maar aan de lus!  
 Blij van geest, op z'n feest,  
 Juicht de Soesterbus  
 Al om het meest.



15 MEI

1893-1933

Echtpaar Koppen - 15 mei 1933 veertig jaar getrouwd

2. Wijze: Als je pas getrouwd bent  
 Eerst ging Peter rijden  
 Met 'n oud huzaren-paard,  
 En heel onvervaard  
 Trok hij 't aan de staart;  
 Sprong het soms ter zijde,  
 Liep de wagen uit het spoor,  
 Dan ging Peter er van door.

3. Wijze: Omdat het zoo lekker is  
 Dra ging het weer: sjok, sjok, sjok,  
 Dra ging het weer: sjok, sjok, sjok,  
 Tot aan de Gouden Ploeg,  
 't Was steeds te laat en nooit te vroeg.
4. Wijze: Komt vriendschaar  
 Zingt vriendschaar,  
 Hier bij elkaar  
 Op Peter, onze jubeljaar;  
 Steeds blij gezind,  
 De Soestervrind  
 Van jong en oud, tot 't kleinste kind.
5. Wijze: En hoeperdehoep  
 O, Kopperdekop,  
 Wat reuze-strop,  
 Want 't trammetje wou niet loopen,  
 O, Kopperdekop,  
 Wat reuze-strop,  
 Want 't trammetje was kapot.
6. Wijze: Hop ! falderiere  
 Hop ! falderiere, hop! faldera,  
 Heisa, heisa, falderaldera,  
 Zie eens, hoe die Peter lacht,  
 Nu de tractor door 'n paard wordt opgebracht.
7. Wijze: Napoleon, die goeie vent  
 De conducteur, die goeie vent,  
 Hallé, hallo,  
 Bij alle Soesters welbekend,  
 Hallé, hallo!  
 Die rijdt nu met de autobus  
 En maakt 'n grap met iedre zus;  
 Hallé, hallo,  
 Met Peter rijdt het knus, o zoo;  
 Hallé, hallo,  
 Met Peter rijdt het knus.

8. Wijze: Laat de klok maar luiden  
 Laat nu de bus maar toeten,  
 Laat nu de bus maar gaan;  
 Want er is geen conducteurtje,  
 Die Peter kan verslaan,  
 Het zal niet gaan;  
 Want er is geen conducteurtje,  
 Die Peter kan verslaan.
9. Wijze: Houdt er de moed maar in  
 En van je héla, hola!  
 Koop bij Peter vlug,  
 Koop bij Peter vlug,  
 Kaartje heen en terug;  
 En van je héla, hola,  
 Koop bij Peter vlug,  
 Kaartje heen en trug.
10. Wijze: We gaan nog niet naar huis  
 De potpouri is uit,  
 Hij leve lang, hij leve lang!  
 De potpouri is uit,  
 Op d' oude Soester guit.
- Hij zij nog menig jaar,  
 Zoo blij gezind, zoo blij gezind  
 Hij zij nog menig jaar  
 Van Amersfoort naar Baarn!.

### **Te koop**

een goed onderhouden Dames-  
 en Heerenrijwiél à f15.— en een  
 Heerenrijwiél à f12.— Soester-  
 bergschesstraat 10a.

Te koop aangeboden pracht

### **Kinderwagen,**

zoo goed als nieuw, met bedje  
 en kussen. Te zien Koninginne-  
 laan 40B, Soestdijk.