

De Drie Gekroonde Laarsjes

Omstreeks 1720 werd aan de Rijkstraatweg 106 een logement annex koetshuis gebouwd. Rond 1750 was het een van de drie herbergen in Loenen. Het droeg de naam De Gekroonde Boterbaarzen, wat sloeg op de boterbaarzen die indertijd uit de Vecht werd gevist om verwerkt te worden tot een gerecht waar Loenen in die tijd beroemd om stond.

In de vorige eeuw had het logement de naam De Drie Gekroonde Boterbaarzen. Rond 1830 stond overigens tegenover het koetshuis (aan de Rijkstraatweg) nog een vierkante koepel, die evenals het koetshuis in bezit was van de toenmalige logementhouder Willem van Veldhuizen.

De naam De Drie Gekroonde Boterbaarzen komen we voor het laatst tegen in een notariële akte uit 1926. Nadat het pand bijna vijftig jaar in het bezit was geweest van de familie Nes, verkocht hotel- en caféhoudster Adriana van Nes het aan Josephus Schiltmeyer.

Schiltmeyer onderhield van hieruit een busdienst tussen Loenen en het station Nieuwer-sluis. De bus werd gestald in het voormalige koetshuis annex stalhouderij, later 't Stuivertje. Evenals de koetsen en wagens in vroeger tijden deden, reed de bus door de links gelegen deur naar binnen en weer naar buiten door de deur aan de rechterkant (gezien vanaf de overzijde van de Rijkstraatweg).

In 1962 werd het pand door de erven Schiltmeyer verkocht aan de Bouw- en Exploitatie-maatschappij 'Lady'. Na een paar maal van eigenaar te zijn verwisseld, waarbij de prijs ongeveer verdrievoudigde, werd het café in 1971 voor 50.000 gulden verkocht aan Klaas Maasakker uit Loenen.

De wagenshuur/stal kwam voor 70.000 gulden in handen van Jan Dam van de firma Dacomar. Deze firma gebruikte de ruimte als magazijn en showroom voor zijn salontafels en dergelijke.

Restaurant 'De Drie Gekroonde Laarsjes', Rijkstraatweg 106 te Loenen (1995). Coll.: Gemeente Loenen



Bij de monumenteninventarisatie die in 1987 in Loenen werd uitgevoerd, werd het pand van grote waarde genoemd. Niet alleen vanwege de gevelindeling en de Lodewijk XIV-toegangspartij, maar ook vanwege de vroegere functies en situering.

Alhoewel het uiteraard spijtig is dat het pand onder de vorige eigenaar Broekhof is uitgebrand, moeten we concluderen dat het nieuwe uiterlijk van het pand er mag zijn. Momenteel is het onder de naam De Drie Gekroonde Laarsjes in gebruik als restaurant.