

## Uit de verzameling van de stichting: De trom

A. van Gent

Het is inmiddels alweer ruim dertig jaar geleden, dat bij de jaarlijkse schoonmaak van het gemeentehuis het spreekwoord 'Wie wat bewaart, die heeft wat' werd bewaard. Er kwam een voorwerp tevoorschijn, waarvan wij niet direct wisten wat het was: een koperen, gebruineerde cylinder met een doorsnede van ongeveer 40 centimeter, met een houten band er omheen.

Wat moeten we ermee, zo was de vraag. De cylinder bleek al aanwezig geweest op de zolder van het vroegere gemeentehuis, op de noordwestelijke hoek van De Poort, zo wist men ons te vertellen.

En toen dat gemeentehuis in 1909 werd betrokken, had de cylinder al behoord tot de inboedel van het gemeentehuis dat verlaten werd, het huis in de Voorstraat, waar later de familie Dirk Meerveld heeft gewoond.

Er werd eens geïnformeerd bij musea omdat toch al spoedig verondersteld werd dat

*Afb. 1. De trom. (Coll. Stichting Oud Woudenberg; foto Van der Breggen, Woudenberg; 1986)*



de cylinder het overblijfsel van een trommel kon zijn.

Dit bleek het geval; in het Gemeentemuseum van Den Haag bevond zich een identiek exemplaar, afkomstig van de Haagse schutterij en wel uit het jaar 1709.

Naar een schets van deze fraaie trom werd nu de Woudenbergse trom gerestaureerd. Fraai opgesierd, voorzien van nieuwe vellen, koorden en de banden in verse rood-wit en blauwe kleur, deed zij voor het eerst weer dienst bij het jeugd-appèl op de morgen van de herdenkingsdag van de tienjarige bevrijding van ons vaderland, in 1955.

Interessant is, wat later nog werd ontdekt. Hoe kwam de gemeente Woudenberg aan deze trom? Een vondst in het gemeentearchief wees uit dat de trom in 1813 door burgemeester Arien Koudijs voor de gemeente was aangekocht en gezien andere aanschaffingen in hetzelfde jaar, ongetwijfeld dienst had gedaan bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de bevrijding van het Franse juk.

Wat snuffelen in het gemeentearchief bracht nog meer aan het licht.

De trom bleek te zijn aangekocht van de heer Louis Lucas Eliza Bols, die op het kasteel Groenewoude woonde en in 1813 een poosje 'maire', dat is burgemeester naar Franse snit, van Woudenberg was geweest. Bij de komst van de Pruisische troepen was deze Fransgezinde burgemeester 'met stille trom' vertrokken.

Voor de trom werd dertig gulden gerekend en Frederick Brom, klompenmaker en bodde, moest hem helemaal uit Utrecht ophalen, waarvoor hij één gulden en tien stuivers ontving.

In de bijlagen van de gemeenterekening van 1816 werden onder de achterstallige uitgaven die in 1813 waren gedaan, nog de volgende onderwerpen gevonden.

Voor het verven van een linnen Oranjevlag	f 6-10...	voor betaling van twee paar vaandelkwasten	3- ....
voor het door Fredrik Brom doen betalen van een koperen trom met de kosten van het afhalen	31-10...	voor betaling van geleverde drank	2-12-8
voor betaling van koperen bellen etc.	5-18...	voor betaling van het opzetten van de Oranjevlag etc.	4- 4...
voor het door Arien Koudijs doen betalen van geleverd vlaggedoek	22- 2...	voor betaling van het maken van Oranjevlaggen	2- 2...
voor betaald leder tot de vlag en de trom	2- 6-8		
voor betaling van twee waldhoorns	12- 8...		

**Geraadpleegde bron**

Gemeentearchief Woudenberg

Afb. 2. Copie van de kwitantie bij de levering van de trom, 1813. (Coll. Stichting Oud Woudenberg)

Ontfangen van Frederick Brom  
een Somme van dertig Gulden voor  
een Koperen trom met sijn toebehoren,  
Wrecht den 10 Desember 1813  
/ met getekend / L. Bols 1813  
Inte rechter Hand voor het te Wrecht afhalen betaald  
aan Fredrik Brom f 10 - -  
voor op en conforme  
A. Koudijs  
Burgemeester